

Kirke- og sognebladet

NR. 2 MARTS – APRIL – MAJ 2016



Vorbasse



Skjoldbjerg

ADRESSER

Sognepræst

Anne Christine Benner
Kirkegade 19, 6623 Vorbasse
Mail: ANCB@km.dk
Tlf. 75 33 30 35
Mandag fri.

Graverkontoret

Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
Mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf. 75 33 38 18
Mobil. 24 48 05 55

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Kirketjener ved Skjoldbjerg kirke

Ernst Thomsen
Knuden 3, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf. 21 77 78 17

Organist

Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf. 75 83 77 83
Tlf. 27 77 13 80
Kjeld.heinsen@stofanet.dk

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

MENIGHEDSRÅD

Formand

Lone Hansen
Skjoldbjergvej 35C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf. 20 30 82 70
Mail: lokiha@netfiber.dk

Kirkeværge, Vorbasse

Erling Jensen
Fittingvej 19, 6623 Vorbasse
Tlf. 24 41 71 74
Mail: mwejensen@gmail.com

Kirkeværge, Skjoldbjerg

Sonja Madsen
Grønnegade 7, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 37 62
Mail: sonja.madsen@lynhurtig.dk

KIRKEBLADET

Kirkebladet udgives af menighedsrådet. Redaktion:
Sonja Madsen, Birgit Thomsen, Hans Ravn, Eva
Frank og sognepræsten (ansvarshavende). Deadline
til næste kirkeblad: 4. april 2016 til
Eva Frank: vorbasse.kirkeblad@gmail.com

PRÆSTENS SPALTE



Vårens dåb

Hvad var det dog, der skete? Sådan spørger digteren og præsten Kaj Munk (1898-1944) i sit forårsdigt fra 1943. Udbruddet af begejstring og bevæget undren stammer fra det syn, der møder ham en første dag i marts på sin morgengåtur i Vedersø præstehave – der i det allerspædeste forår er en lille blå anemone skudt op!

Hvad er så forhistorien hertil? Jo, Kaj Munk var født på Lolland og studerede på universitetet i København. Da han får sit første præsteembede er det imidlertid i Vedersø Sogn i Vestjylland, i en helt anden egn af landet med en helt anden barsk og forblæst natur, end hvad den unge mand har været vant til. På en familietur til sin fødeø tager Kaj Munk som trøst og opmuntring en lille anemone med sig tilbage. Dog er han hele tiden fuld af sorte anelser på den sarte plantes vegne. Den vil dø, tænker han, hvordan kan den andet i denne magre og vindplagede jord? Så da anemonen tappert som "en lille Amazone" trodser enhver dødsdom, bliver Kaj Munk jublende glad.

Forårsdigtet, der i 1945 blev sat melodi til af Egil Harder og som nu findes i Højskolesangbogen, er blevet læst på flere måder. Nogle peger på, at Kaj Munk spejler sin egen livshistorie i den lille blomst; også han er på sin vis omplantet og i eksil fra barndoms- og ungdomslandet. Andre ser i blomstens ukuelighed et sløret sejrstegn og håbsløfte for danskerne midt i den tyske besættelsestid.

Men der er også en tredje måde at læse digtet. En "Vaarens Daab" kalder digteren den lille blomst og skriver, hvordan "den naadig lar mig arve/ en Evighed af Haab". Den blå anemone er ikke blot naturens forårsbebuder, den er også påskens tidlige bebuder. I påsken gennembryder Kristus den sorte jord og dødens vinterfrosne had bliver én gang for alle overvundet. Dét, hvor ingen troede, der kunne opstå liv, dér rejser Gudssønnen sig.

Naturens forårsopstandelse, hvor farverne vender tilbage og blomsterne dukker smilende frem, bliver på den måde et ydre billede på påskens opstandelse, som vi igennem dåben har del i. Én gang for alle er påskeunderet sket, men ligesom det forår, vi netop nu venter på, igen skal bryde frem, så må også vi tage imod påskens glæde og håb ikke bare én gang, men igen og igen i hele vores liv, ja hver eneste dag.

Den blå anemone – det er derfor også os. Ligesom den kan også vi i tilværelsens vintertider føle os udsat for alverdens modgang, så vi truede og ensomme kan tvivle på vores styrke til at favne det kommende forår. Men ligesom hos den blå anemone findes livskraften – en mægtig kraft – også i os. Den ligger skjult, usynligt gemt i os. Den kommer ikke fra os selv, men fra en anden. Den kommer fra Ham, der bærer al liv, al godhed og skønhed i sig. Når vi tænker på det, må vi med samme tak og glæde som Kaj Munk i dette forårsdigt udbyde:

Du lille anemone. Hvor er vor Skaber stor!

Anne Christine

ÅRETS KONFIRMANDER

Skjoldbjerg Kirke

Fredag d. 22. april

Didde Wael Bruhn
Jonas Eneberg
Amalie Dalegaard Hansen
Signe Lund Knudsen
Andrea Blæsbjerg Sandbæk



Telegrammer

Telegrammer og breve kan afleveres i Sognehuset i Vorbasse eller i våbenhuset i Skjoldbjerg umiddelbart før samt under konfirmationsgudstjenesten. Her vil de blive sorteret og fordelt. Vi kan ikke påtage os ansvar for gaver og blomster.

Vorbasse Kirke

Søndag d. 24. april

Kl. 9

Ditte Vildbæk Jensen
Patrick Henbo Birkelund
Pernille Gravlund
Jonas Staun Jørgensen
Asger Saugmann
Mike Lundsgaard Buhl
Lasse Saugmann
Kristian Hoff Jepsen
Sofie Arvad Christensen

Kl. 11

Esben Niels Bejer Pedersen
Emil Noes Poulsen
Andries Hille Oudijk
Lærke Creutz Poder
Ludvig Bak Lund
Emma Isabel Bomann Sørensen
Anne Spangfort Backmann
Anine Trærup Kaps
Frederikke Holmgaard
Mette Caroline Just Hedegaard

Anne Christine



MENIGHEDSRÅDSMØDER

Kommende møder i 2016:

Møderne er kl. 19:00 og foregår enten i Vorbasse sognehus eller i Skjoldbjerg kirkehus.

Torsdag d. 25. februar 2016, - Vorbasse

Tirsdag d. 15. marts 2016 – Skjoldbjerg

Onsdag d. 27. april 2016 – Vorbasse

Tirsdag d. 10. maj 2016 – Skjoldbjerg

Torsdag d. 16. juni 2016 – Vorbasse

Tirsdag d. 23. august 2016 – Vorbasse

Torsdag d. 15. september – Skjoldbjerg

Onsdag d. 26. oktober 2016 – Vorbasse

Onsdag d. 16. november 2016 – Skjoldbjerg.



Messehagler

I 1996 spurgte Præsten og menighedsrådet 4 damer om vi ikke kunne tænke os at sy en ny messehagel, da den gamle var meget slidt, og trevlet i kanten. Vi mødtes i kirkehuset med præsten Jørgen Bækgaard, Knud Thomsen, Anne Lise Andersen og Ulla Koch Kristensen. Vi var ude i flere kirker, for at se på modeller. Men det var slet ikke nødvendigt da Jørgen Bækgaard jo havde lavet skitser og utroligt flotte tegninger. Så det var jo stofprøver vi skulle finde. Vi prøvede ved Vævergården i Tylstrup, men så ville de jo designe dem. Det havde vi jo ikke brug for. Vi kontaktede Elisabeth Hyldig i Vejen (forhenværende Vejen boligforretning). Hun kom med prøver på både stof og guldbånd. Hun var meget imponeret af Jørgens tegninger.

Vi syede prøver i lærredsstof først, for at se hvordan det tog sig ud.

12/2 1997. Nu klippes den grønne messehagel. Ellen Margrethe er god til at applikere, så hun syede vindruerne. Birgit og Ida broderede aks og vipper. Ingrid syede guldbånd og kors på. Det var meget spændende. Den blev presset, klippet til, syet sammen, foer og lynlås, og foeret blev stafferet op. Alle var glade og tilfredse. Den blev taget i brug Kr. Himelfartsdag 8/5 1997.

Nu var der så to mere, en lilla og råkvid: Opstart 13/1 1998. Begge blev syet som prøver i lærred. Den råkvid drillede os lidt, men vi fik rettet til sammen med Jørgen, for strålerne lignede møllevinger. Men

resultatet blev godt. Den lilla er nu under arbejde, den går på omgang. Ellen Margrethe fletter tornekrans, Ida og Birgit broderer torne og Ingrid syr guldbånd og kors på. Syes sammen, lynlås og foer, stafferes op af Birgit. Vi var tilfredse og den tages i brug st. Bededag 4/5 1998.

Den råkvid: Ellen Margrethe applikerer glorie og lysstråler, og det røde i korset både på for og





bagstykket. Ingrid syr guldbånd og kors bagpå, og 4 små kors og et større foran. Birgit og Ida presser og syr sammen, lynlås og foer. Birgit stafferer op. Var færdig inden julemåneden. Tilfredse og taget i brug juledag 25/12 1998.

Den røde: Jørgen blev ved med at spørge os til den røde. Så vi gik i gang i 2004. Den gik også på omgang. Ellen Margrethe har syet guldråden og duen, Birgit har presset det. Ingrid syr guld kors bag på og 4 små Jerusalemkors og et større foran. Alt presses, klippes til, sys sammen, lynlås og foer. Birgit stafferer op. Vi var godt tilfredse. Vi havde mange gode timer sammen om arbejdet. De 4 messehagler er alle tegnet af Jørgen Bækgaard og prisen på dem alle 4 blev 7.000 kr.

Niels Holmgaard lavede 4 store bøjler. Taget i brug Pinsedag 30/5 2004. Præsten takkede for arbejdet.

*Birgit Koch, Ellen Margrethe Risager,
Ida Thomsen og Ingrid Nissen*



NY MESSEHAGEL

Pinsedag kan vi tage endnu en messehagel i brug i Vorbasse kirke. Denne gang er det den røde, der i kristen symbolbrug står for Ånd, ild og blod. Denne farve bruges især i pinsen, hvor vi fejrer Helligåndens komme til Jesu disciple. Den røde messehagel bruges også anden juledag, som officielt hedder Skt. Stefans dag, til minde om Stefans, der blev den kristne kirkes første martyr. Den røde messehagel kan også bruges Alle Helgens søndag (1. søndag i november).

Symbolerne på ryggen af den nye hagel er et kors med en due, der er symbol for Helligånden. På forsiden er der et såkaldt missionskors eller Jerusalemkors. Her er de fire korsarme lige lange, og der er fire mindre kors i vinklerne, symboliserende de fire evangelier eller de fire verdenshjørner.

Vi fik den første af de nye messehagler i maj 1997. Den er grøn. I maj 1998 fulgte den violette og i december 1998 den hvide. Med den røde er samlingen komplet.

De fire hagler er fremstillet af fire damer i sognet: Ellen Margrethe Risager, Ingrid Nissen, Birgit Koch og Ida Thomsen. Til farve- og materialevalg har vi fået hjælp af fru Elisabeth Hyldig, Vejen.

Tak for det store og flotte arbejde, der er udført!

187

KONFIRMANDWEEKEND

Vi holder konfirmandweekend fra **lørdag d. 5.-søndag d. 6. marts**. Weekenden afsluttes traditionen tro med en gudstjeneste i Vorbasse kirke, som konfirmanderne selv står for. Formålet med at lade konfirmanderne lave deres egen gudstjeneste er at give dem medejerskab i gudstjenesten og få et kig "ind bag kulisserne".

Anne Christine

MINIKONFIRMANDER

Tirsdag d. 23. februar begynder dette års nye hold af minikonfirmander, som henvender sig til alle børn i 3. klasse. Tiden sammen skal bruges på at lære kirken og Bibelen at kende, hvilke sker gennem lege, sang og fortællinger. Konst. sognepræst Anne Christine Benner og Margit Ravn bliver de voksne ledere. Forløbet strækker sig fra d. 23. februar til og med d. 10. maj. Vi mødes hver gang om tirsdagen i sognehuset i Vorbasse kl. 14.15-16:00. Tirsdag d. 8. marts er dog en undtagelse, for da skal vi hjem til Margit og d. 22. marts holder vi påskeferie sammen med skolen. Alle børn i 3. klasse er hjerteligt velkomne og vi glæder os meget til at få en dejlig og spændende tid sammen!



FAMILIEGUDSTJENESTE

I Vorbasse Kirke afholdes der traditionen tro hver anden måned familiegudstjeneste, hvor alle små som store er velkomne til en anderledes gudstjeneste med fortælling, musik og sang og med hyggelig fællesspisning og aktivitet for børnene i Sognehuset efterfølgende.

Næste gang er **onsdag d. 6. april i Vorbasse Kirke kl. 17:00**

Anne Christine



BABYSALMESANG

I Vorbasse kirke kl. 10.00 til 10.45.

Det er en formiddag i kirken, med sang, musik og sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 år sammen med mor og/eller far.

Efter vi har sunget og leget slutter vi med en forfriskning og lidt hyggesnak.

Opstart torsdag d. 7. april kl 10.00 i Vorbasse kirke. Forløbet strækker sig over 6 torsdage, på følgende datoer: 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 12/5 og afslutning d. 19/5

Kontakt for mere information: Kirke- og kulturmedarbejder

Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47

eller mail: finn-lis@os.dk

PÅSKEN

Palmesøndag

Med palmesøndag indledes den såkaldt stille uge. »Stille« hentyder til det præg, dagene har af erindringer om Jesu lidelse og død. I gamle dage var kløkkernes knebel indbundet med klude, så at ringningen blev dæmpet og sorgfuld. På Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem og blev af skarerne modtaget med palmegrene og hyldestråb, fordi de i ham så Messias, deres ventede befrier. Denne feststemning modsvares dog af den lidelse, der venter forude i form af disciplen Judas' forræderi og Langfredags korsfæstelse og død.

Skærtorsdag

»Skær« er et gammelt ord for ren. Navnet kan stamme fra den vaskning af disciplenes fødder, som Jesus gjorde denne aften inden sin tilfangetagelse. Jesus forklarede selv sin handling ved at byde sine disciple at gøre det samme ved hinanden; et udtryk for, at ligesom Guds søn tjente os i ydmyghed, sådan skal også vi tjene hinanden. Tidligere fandtes der af den grund i visse lande en tradition for, at kongen og højstående folk i kirken denne dag skulle vaske fattiges fødder som symbol

på indbyrdes kærlighed. Paven i Rom praktiserer stadig denne skik.

Skærtorsdag aften blev også nadveren indstiftet. Ved påskemåltidet sammen med disciplene foregriber Jesus her sin offerdød på korset. Det gør han ved at omtale brødet som «mit legeme der gives for jer» og kalken med vin som «den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse». Hver søndag i kirken gentager vi dette måltid og Jesu ord til sine disciple. Når vi her går til nadver er det mere end en mindesfest for en afdød; nadveren er samvær med Jesus Kristus, der i brødet og vinen er usynligt til stede. Dermed er det en levende fortsættelse af Jesu måltidsfællesskab med toldere og syndere og disciple. Samtidig er nadveren også en forsmag på det fællesskab og den glæde, der varer ved ind i Guds evige virkelighed.

Langfredag

Langfredag er dagen for Jesu korsfæstelse og død. I Jesu død på korset ser vi det uskyldige lam, der offerer sig til soning af menneskers troløshed, ondskab og svigt. Samtidig har det offerblod, som rinder fra Jesu sår, samme effekt som det blod, israelitterne smurte på dørstolperne i Egypten, og som gjorde, at dødens engel gik forbi. Jesus lider døden én gang for alle og på vores vegne, så at døden ikke kan kræve os, når vi engang dør den legemlige død. I kirken markeres dagens alvor og sorg ofte ved en mere afdæmpet gudstjeneste; der tændes ikke alterlys og mange steder fejres der ikke nadver.

Påskesøndag

Påskesøndag er Jesu Kristi opstandelsesdag. Den dag, hvor kvinderne gik ud for at salve deres elskede vens døde legeme, men fandt graven tom. Det er dagen, hvor den korsfæstede efter sin nedfart til dødsriget nu møder sine disciple som den opstandne; et møde, der vækker både frygt og vild glæde blandt disciplene. Påskesøndag er påskens højdepunkt og den glædesbegivenhed, som stråler gennem alle påskens dage, selv Langfredags mørke og død.

I virkeligheden begynder påskemorgen allerede påskenat. Aften/nat mellem lørdag og søndag er det tidspunkt, kirken oprindeligt har fejret Herrens

opstandelse. I flere kirker lyder påskenat forkyn-delsesråbet »Kristus er opstanden!« og menigheden svarer: »Ja, han er sandelig opstanden!« I oldkirken, da voksendåb endnu var det almindelige, lå dåben altid påskenat. Det gjorde den, fordi dåben netop er den begivenhed, hvor vi bliver en del af Kristus og igennem Ham lider døden for også at kunne opstå med Ham.

Anden påskedag

Anden påskedag er fuld af glædesgenskæret fra Påskedag. Til gudstjenesten hører vi om, hvordan de to vandrende disciple på vej mod Emmaus møder den opstandne på vejen og om, hvordan Maria Magdalene møder Ham på vej igennem gravhaven.

PÅSKEN I KIRKERNE

I Vorbasse og Skjoldbjerg fejrer vi traditionen tro påsken med en række forskellige gudstjenester.

Vi starter skærtorsdag, hvor vi bl.a. holder aften-gudstjeneste i Skjoldbjerg kl. 19:00 og efterfølgende fortsætter måltidsfællesskabet med hjemmebakket og rødvin i kirkehuset. Herved knytter vi an ved den sidste nadver og tager sammen hul på de kommende påskedage.

Langfredag holder vi liturgisk gudstjeneste i begge kirker.

Endelig fejrer vi opstandelsen påskemorgen ved festlig gudstjeneste i Vorbasse kirke. Ved gudstjenesten er der også søndagsskole, så de små kan fejre påsken med hygge, leg og fortælling i sognehuset, mens de store fejrer påsken med ord, eftertænk-somhed og salmesang i kirken.

MENIGHEDSMØDE

Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd inviterer til det årlige menighedsrådsmøde og kirkefrokost **søn-dag d. 1. maj efter gudstjenesten i Vorbasse kl. 10:30**. Efter frokosten vil menighedsrådet orientere om deres arbejde det forgangne år, planerne for 2016 ligesom sidste års regnskab og det kommende års budget vil blive gennemgået.

ARRANGEMENTER

2. PINSEDAG – FRILUFTSGUDSTJENESTE

Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste ved Vorbasse kirke **2. pinsedag d. 16. maj kl. 10.30**. I år er gudstjenesten i præstegårdshaven, og vi håber, at der er lige så mange, som der plejer, der har lyst til at fejre gudstjenesten under åben himmel med os.

Der er tradition for, at byens foreninger og minikonfirmanderne deltager på forskellig vis.

Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte madpakker, der er fri leg og menighedsrådet sørger for kaffe med lidt sødt. Husk tæpper eller lignende til at sidde på. I til fælde af regnvejr, holder vi gudstjeneste i kirken og spiser madpakker i sognehuset.

SALMESTAFET

Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19:30 er der salmestafet i Vorbasse kirke. Stafetten er givet videre til to nye stafetholdere, som hver har valgt 3 salmer fra salmebogen, som vi skal synge. Alle er velkomne til en anderledes men dejlig måde at synge sammen på. Efter sang i kirken vil der være kaffe og hjemmebag i tårnet.

FRA SOGNET

CYKEL SPONSOR LØB

Lørdag den 28. maj, afholdes et "Cykelsponsorløb" til fordel for Tine og Anders Pradsgaard Møberg's arbejde i Etiopien. Tine og Anders er udsendt af PROMISSIO, der tidligere hed Dansk Etiopier Mission. Anders er Teologisk rådgiver i Mekane Yesus Kirkens ungdomsarbejde, Tine er ansvarlig for Promissios volontører i Etiopien, samt sygeplejerske på Nordic Medical Center i Addis Ababa.

Foreløbigt program for Cykelsponsorløbet: **Start kl. 14:00 Afslutning kl. 16:00**.

Om aftenen er der spisning i Sognehuset for dem, der har lyst til at deltage.

Vi håber I vil tage godt i mod de indbydelser, der senere bliver udsendt om at deltage på et cykelhold, eller vil sponsorere et bidrag til dem der cykler.

Med venlig hilsen

Lilly Jørgensen og Else Pradsgaard

SANGAFTEN PÅ FRIHAVNEN

Menighedsrådet indbyder til sangaften på Frihavnen **tirsdag d. 1. marts, tirs. d. 5. april og tirsdag d. 3. maj kl. 19 – ca. 21**. Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger meget gerne for transport, man bedes blot kontakte Ingrid Bech i Vorbasse (7533 3264) eller Birgit Thomsen i Skjoldbjerg (7533 4511). Kaffen koster 15,-kr

GUDSTJENESTER PÅ FRIHAVNEN

Der er gudstjeneste på Frihavnen for alle sognets pensionister **onsdag d. 16. marts, onsdag d. 20. april og onsdag d. 18. maj kl. 15:00**. Vi starter kl. 14:30 med fælles kaffebord, som koster 15,- kr. Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesterne.

FÆLLESARRANGEMENT

Forårs Fællesmøde **tirsdag d. 12. april kl. 19:30**

Traditionen tro afholder Y-mens Club Billund, Menighedsrådet Skjoldbjerg/Vorbasse og KFUM og KFUK i Vorbasse en spændende foredragsaften.

Denne aften får vi besøg af Annette Due Madsen der taler over emnet: "Livets farver – i hverdag og tro". Et inspirerende foredrag ved Psykolog og familierapeut Annette Due Madsen, som er kendt som medredaktør af brevkassen "Spørg om livet" i Kristeligt Dagblad og formand og medstifter af "Center for Familieudvikling".

Annette Due Madsen vil med sin smilende og smittende væremåde og livserfaring forsøge at gøre os klogere på os selv og livet, som har både de lyse og mørke farver, ved blandt andet at tale om, hvordan vi passer på hinanden, og hvad der gør godt når livet gør ondt. Følg med på Vorbasse.dk, her kommer mere om emnet senere.

Alle er velkommen, gratis adgang.

SOGNEINDSAMLING 2016

Del med verdens fattigste kvinder

Søndag d. 13. marts 2016 vil Vorbasse / Skjoldbjerg sogne gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.

Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.

Tankegangen at 'dele med den fattige' er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang: 'Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.'

Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: "Del med verdens fattigste kvinder".

"Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvinderne", siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.

Både Verdensbanken og FN giver ham ret:

- Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau
- Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere
- Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at overleve
- Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og familier at få færre børn.

Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af generationer, deler vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbussen og efter indsamlingen i sparekassen med en let frokost.



Fire kække indsamlingsfyre



Vandreservoir. Foto: Tinbit Amare Dejene

Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver rigtig god mening at samle ind til kvinderne.

Meld dig som indsamler hos Anna Lise Andersen på tlf. 21434588 eller på mail: ral-chrysler@hotmail.com allerede nu og del din søndag med verdens fattigste kvinder.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Vorbasse / Skjoldbjerg et indsamlingsresultat på 16.000 kroner.

På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind til kvinder i verdens fattigste lande.

I Etiopien opsamlers en ny dam regnvand, så kvæghyrderne ikke længere behøver at vandre med deres dyr i tørtiden. Det betyder færre konflikter med naboerne – og børnene kan blive i skolen hele året.

Erling Jensen og Anna Lise Andersen

FEBRUAR			
Tirsdag	23.	19:30	Salmestafet i Vorbasse kirke
Torsdag	25.	19:00	Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.
Lørdag	27.		IM: Kvindestævne ved Karin og Knud Dideriksen. Vejle. (Program hos IM)
Mandag	29.	19:00	KFUM og KFUK: Generalforsamling på Stoppestedet.
MARTS			
Tirsdag	1.	19:00	Sangaften på Frihavnen
Fredag	4.	18:00	KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Vorbasse Sognehus.
Lørdag	5.-6.		Konfirmandweekend
Mandag	7.	19:00	KFUM og KFUK: Klub Magnum Stoppestedet "Rekord aften".
Mandag	7.	19:30	Bibelkreds hos Birgit Koch, Drivvejen 26.
Tirsdag	8.	14:00	Efterløns- og pensionistforeningen. Banko på kroen. Kaffe 30.- kr.
Tirsdag	8.		KFUM og KFUK: Stormøde i Distrikt Sydvestjylland
Torsdag	10.	19:30	IM: Sognehuset: Bibelundervisning (Rom.6 Troens DNA.) ved Jørgen Johansen Hejnsvig
Lørdag	12.	20:00	Beboerforeningen i Skjoldbjerg/Almstok: Cafeaften med Carsten Knudsen. Dørene åbnes kl. 19:00. Pris 175,- kr. Biletter købes via www.skjoldbjergmedborgerhus.dk
Søndag	13.		Sogneindsamling sammen med Folkekirkens nødhjælp.
Tirsdag	15.	14:00	Høreforeningen sammen med efterløns- og pensionistforeningen. Foredrag i Sognehuset ved journalist, foredragsholder og Afrika ekspert Peter Tygesen, Frederiksberg. Emne: "Kan Afrika mætte egne maver" Pris: Inkl. kaffe 50.- kr. (skrivetolk til stede).
Tirsdag	15.	19:00	Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
Onsdag	16.	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen
Torsdag	17.	19:30	Kristendom for voksne i Sognehuset.
Mandag	21.	19:00	KFUM og KFUK: Klub Magnum kl. 19.00 Stoppestedet "Afrika"
Torsdag	31.	19:30	IM: Sognehuset: Bibelundervisning (Rom.7 Troens DNA.) ved Jørgen Johansen Hejnsvig



APRIL			
Fredag	1.	18:00	KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Vorbasse Sognehus.
Fredag - søndag	1. – 3.		KFUM og KFUK: Børnefestival 2016 i Holstebro.
Mandag	4.	19:30	Bibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard, Parkvej 9
Tirsdag	5.	19:00	Sangaften på Frihavnen.
Onsdag	6.	17:00	Familiegudstjeneste i Vorbasse kirke og Sognehus.
Tirsdag	12.	15:00	Efterløns- og pensionistforeningen. Banko på kroen, med Mulighed for at købe kaffe, øl og vand i pausen. Efterfølgende stegt flæsk med persillesovs. Pris 95.- kr. Tilmelding til spisning senest d.06.04 til Margit 5174 3362
Tirsdag	12.	19:30	Fællesmøde med Y-mens Club, Menighedsråd og KFUM og KFUK i Sognehuset v. Annette Due Madsen, Forfatter, psykolog, familie terapeut og brevkasse redaktør. Se omtale side 8
Torsdag	14.	19:30	IM: Sognehuset: Bibelundervisning (Rom.8 Troens DNA.) ved Jørgen Johansen Hejnsvig
Mandag	18.	19:30	IM: Filskov Missionshus: Kredsmede/generalforsamling.
Onsdag	20.	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen
Torsdag	21.	19:30	IM: Kirkegade 15. En aften med andagt, sang, hygge og hveder.
Onsdag	27.	19:00	Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus
Onsdag	27.	19:30	Efterløns- og pensionistforeningen. Forårssang i skolens sanglokale. Holsted Musiklaug medvirker. Musik og fællessang tilrettelagt af Alice Østergård og Kristian Schmidt. Pris inkl. Kaffe. 50.- kr.
Fredag	29.	18:00	KFUM og KFUK. Fredagsmylder i Vorbasse Sognehus
MAJ			
Søndag	1.	11:30	Menighedsrådsmøde i Sognehuset, umiddelbart efter gudstjenesten kl. 10:30
Mandag	2.	19:30	Bibelkreds hos Ruth Terp, Parkvej 5
Tirsdag	3.	19:00	Sangaften på Frihavnen
Onsdag	4.	19:00	Hejnsvig – Vorbasse Soldatervenner og Høreforeningen: Indbyder til foredrag i Sognehuset ved Sven E. Tygesen over emnet "Vorbasse under den sidste besættelse". Fri entre og gratis kaffebord. Der er skrivetolk.
Tirsdag	10.	19:00	Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus
Torsdag	12.	19:30	IM Sognehuset: Møde ved Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder
Onsdag	18.	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen
Torsdag	26.	19:30	IM: Sognehuset: Sangaften ved lokale kræfter
Lørdag	28.	14:00	KFUM og KFUK. Cykelrally for Tine og Anders Møberg, Etiopien
Tirsdag	31.	17:30	Efterløns- og pensionistforeningen. Besøg på TV Syd Kolding. Kørsel i egne biler fra Prikken kl.17.30. Pris inkl. kaffe 75 kr. Kørsel 50 kr. Tilmelding senest d. 30.04. til Gunhild 22965567

BARN PÅ VORBASSE SØNDERHEDE I TREDIVERNE (2)



Af Sven Tygesen

Bebyggelsen på Sønderhede var temmelig spredt, så ud over en enkelt ejendom, hvor Katrine og Henrik Hansen boede, havde familien Tastesen ingen naboer lige uden for døren.

Katrine og Henrik Hansen boede på ejendommen Bækkevej 32. Heller ikke den ejendom kunne brodføde en familie. Det var vel derfor, den senere fik navnet Sultenborg. I håb om at skaffe sig ekstra indtægter købte Henrik en gammel lastbil, og med den kørte han nogle år som mælkekusk. Han kørte ligeledes rundt med tørv, som han forsøgte at sælge i bla. Kolding og Vejle. I hvert fald i en periode havde han intet kørekort, så på længere ture turde han ikke køre uden en chauffør med kørekort, og så kom bla. Christian Tastesen nogle gange ind i billedet.

Katrine og Henrik havde fem børn. De tre ældste var kommet ud at tjene, da familien Tastesen kom til, men de to yngste, Asalie og Anders legede Tastesen-børnene meget med.

Når krybben er tom, bides hestene, siger man. Det gjaldt nok også for Katrine og Henrik. De sloges somme tider. Det var især, når Henrik kom hjem fra sine salgsekspeditioner uden penge, og helt galt var det, hvis Katrine kunne mærke, at han havde drukket. Så gik hun løs på ham med ringkrogen fra komfuret og gav ham drabelige tæsk.

Det syntes Johanne var synd for Henrik, for ham kunne hun godt lide. Han tog hende altid op på cyklen, hvis han mødte hende på turen til eller fra skole, og han var altid flink ved børn. I øvrigt syntes

Johanne ikke om, at voksne sloges med hinanden. Det var noget rod, og i hvert fald skulle en kone ikke banke sin mand.

Når Henrik ingen penge havde til at købe tobak for, fik han Christians fortyggede skrå og pipeudkrads. Det blandede han sammen og tyggede det med stor fornøjelse.

Ved vejen nord for Tastesens ejendom var der også en pige, der var nogenlunde jævnaldrende med Johanne. Hun hed Emma, og de to blev bedsteveninder. Emmas mor var husbestyrerinde hos en husmand, der var ungkarl. Han var ikke god ved Emma og heller ikke ved hendes mor. Når Emma legede med Tastesen-børnene, skete det af og til, at de glemte tiden. Hvis Emma ikke var hjemme præcis til spisetid, kom hendes ”husbond” på sin cykel og med pisen i hånden. Så blev Emma kommanderet hjemad, og løb hun ikke hurtigt nok ved siden af cyklen, fik hun et rap af pisen.

Mænd kunne naturligvis ikke beskæftige sig med husligt arbejde. Derfor havde de fleste selvstændige ungarle en husbestyrerinde. For enlige mødre var det svært at finde et arbejde, hvor de kunne have deres barn/børn med. De var derfor tit henvist til at blive husbestyrerinder for enlige mænd, som de ikke alene var mere eller mindre tvunget til at have et arbejdsfællesskab med, men også et forhold på et mere personligt plan. Hvis forholdet resulterede i, at husbestyrerinden blev gravid, giftede ungarlen sig som regel med hende. Det gjaldt dog ikke for Emmas mor, da hun blev gravid..

I Johannes tid var der hele tre ungarle på Sønderhede, der enten havde haft eller havde en husbestyrerinde.

Alle børn på Sønderhede lærte at bestille noget derhjemme, og det kom også til at gælde for Tastesenbørnene. De skulle hjælpe med det, de kunne, både på marken, i stalden og i husholdningen. Somme tider blev de sendt over til naboerne, hvis de kunne hjælpe der. Derfor var intet arbejde fremmed for dem, da de senere kom ud og tjene. Men på trods af både skolegang og arbejde blev der også tid til at lege.

De havde stort set intet legetøj, men det gjorde ikke noget. Af kasserede kopper, gamle gryder og potter, pinde, sten og stumper af tøj og læder kunne de med en god fantasi selv fremstille alt det, de havde brug for i legen. De legede først og fremmest med hinanden, men også med nabobørnene.

En yndet leg var far, mor og børn. Der kunne de tilpasse antallet af roller med de børn, der netop var samlet den dag. I den leg indgik somme tider en fødsel. Alle børnene vidste, hvordan den foregik og vidste, at det var noget med skrig og skrål. Den sædvanlige rollefordeling var: Asalie moderen, Peter faderen, storesøster Ellinora jordemoderen og Johanne babyen, der skulle fødes. Den rolle brød hun sig ikke om og prøvede som regel på at slippe for den, men Asalie var ubønhørlig. Johanne var den mindste, altså måtte hun være baby. I øvrigt havde Asalie en klemme på hende. Hun havde lovet Johanne en kludedukke, og hvis hun ikke ville agere baby, fik hun ikke dukken. Efter den trussel opgav Johanne og kravlede op under Asalies kjole. Der var ikke nogen behagelig duft, og Asalie klemte hendes hoved så hårdt mellem sine lår, at Johanne helt naturligt hylede og skreg. Da Johanne var blevet født adskillige gange, mente hun, at det måtte være nok og nægtede fortsat at være baby. Rollen blev så overtaget af lillesøster Ketty.

Johanne skriver gang på gang, at hun og hendes søskende havde det dejligt både med hinanden og med alle de andre børn på Sønderhede. De havde både heden og skoven som deres tumleplads, og de voksne blandede sig sjældent i deres lege. Hvis bare de passede spisetiderne og lod være med at lave synlige ulykker, kunne de stort set gøre, som de ville.

Hvis de engang imellem gik over strengen, så faldt

der brænde ned i form af en endefuld eller et par lussinger. Det gjorde der således engang, da de var alene hjemme - i regnvej. Ungerne sad inde i stuen og kedede sig. Pludselig fik de øje på de stakkels høns, der gik ude i regnvejret. Det var synd for dem, og de besluttede at tage de stakkels kræ ind og tørre dem. Om det fortæller Johanne: Vi fangede hønsene og bar dem ind. Der var 15 i alt. Vi bandt benene sammen på dem og fyrede godt op i komfuret, så det blev glødende varmt. Så satte vi en stol på hver side af komfuret, lagde et kosteskaf på dem og hængte hønsene til tørre der. Hønsene var ikke glade for det, men der hjalp ingen kære mor, tørres skulle de, og tørret blev de. Efter den kur vaklede de rundt som berusede og faldt hele tiden. I stuen bredte der sig snart en stank af våde høns. Vi var så optaget af at tørre høns, at vi ikke bemærkede, at far og mor pludselig stod i stuen hos os. Vi fik klø alle sammen undtagen de små - selv om de også havde været med til det.

Der var nogle småsøer på Sønderhede. Der tumlede de sig på isen om vinteren, og om sommeren badede de i dem. De havde ingen badedragter, men gik i vandet i deres undertøj og løb så i solen, til det blev tørt igen.

Den største sø var Sønder sø, men den var dyb og farlig og derfor strengt forbudt område. Derimod var der en lille dam på Skødebjerg Nygård's mark, men den blev snart for lille og kedelig for dem, og derfor flyttede de over på Damgård's mark, hvor der var en sø med mere vand i. Køerne, der gik på samme mark, kom også der for at drikke. Af og til klattede de i vandet, og søen fik derfor det flatterende navn Skidesø.

En af de opgaver, som Tastesenbørnene tit havde, var - irriterende nok - at passe de mindre søskende. Det kan være svært hele tiden at have et øje på dem, når man er godt i gang med at lege. Det gik da også galt engang, da de var ude at bade. De havde anbragt lillebror Harald på bredden og hengav sig selv til pjaskeriet ude i vandet. Pludselig så de, at var Harald væk, dvs. borte var han ikke. De så ham ligge tilsyneladende livløs i vandet. Dødsens forskrækkede fik de ham hevet ind på land og rusket så meget i ham, at han kom til live igen.

På deres ture rundt i landskabet stødt de af og til på en ældre mand. Ham holdt de meget af, for han hjalp dem altid, hvis de var i klemme, og han havde

altid slik i lommerne. Han var dog mest gavmild over for pigerne, som han gerne ville have på skødet og tage på dem på unævnelige steder. Emma var hans yndling, og Johanne kunne godt forstå, at hun nød både hans slik og hans ”kærtegn,” for kærtegn fik hun aldrig derhjemme. Dog syntes Johanne nok, at han gik for vidt en dag, da hun var på tur i skoven. Pludselig hørte hun Emma grine, og hun ville liste sig ind på hende og sige bøn til hende. Inden hun vidste af det, fandt hun Emma. Hun lå i græsset med manden oven på sig. Han havde smøget sine bukser ned og var i færd med det, der i dag i retssproget hedder anden seksuel handling end samleje. Johanne vidste godt, hvad der foregik. Når børn og voksne levede så tæt sammen som familien Tastesen, kunne heller ikke de voksne foretage sig noget i hemmelighed.

Jo, Johanne vidste nok besked, men så alligevel ikke. De følgende uger gik hun spændt og ventede på, at Emma skulle blive tyk. Hun ventede forgæves. Emma var kun 11-12 år.

Det fremgår af Johannes beretning, at forældrene, Christian og Agnes, var utroligt flittige. I lange perioder var Christian hjemmefra dels for at finde gode jobs og dels for at sælge sine bøger. Når Christian var på langfart, måtte Agnes sørge for alt derhjemme. Hun både arbejdede i marken, stod for husholdningen, fodrede grisene, malkede koen og passede hønsene, foruden at hun naturligvis skulle tage sig af børnene. Hun plukkede bær på heden og solgte dem i Brugsen. Nogle af naboerne, især Johanne Lillelund og Anna Skygebjerg på Egesøgård, lod hende plukke, ribs, solbær og stikkelsbær på deres bærbuske. Disse bær blev brugt i familiens egen husholdning. Ud over alt dette syede Agnes også det meste af børnenes og sit eget tøj. Johanne husker hende tit sidde ved symaskinen, til det var næsten mørkt i stuen. Dengang var der endnu ikke ført ledninger med strøm ud på Sønderhede. Hvert år syede Agnes i forbindelse med eksamen i skolen nye kjoler til sine piger og nye bukser til drengene. Ingen skulle have lejlighed til at pege fingre ad hendes børn. Det kan ikke undre, at moderen fylder meget i Johannes erindring.

Johanne vidste godt, at hendes forældre ikke var rige, men familien var heller ikke fattig. De kunne



Familien Tastesens nye hus

spise sig mætte hver dag. Børnene fik af og til nyt tøj, og en gang imellem rejste hele familien på besøg hos bedsteforældrene i Sønderjylland. I 1936 købte faderen en ren luksusgenstand, en batteridrevet radio. Den havde hele familien glæde af.

Selv om 1930'erne var kriseår for landbruget lykkedes det i 1933-34 for Christian og Agnes at have sparet så mange penge op, at de kunne bygge et nyt hus. Uvist af hvilken grund blev det nye hus bygget uden om det gamle. Så var familien ikke husvild under byggeriet.

Inden byggeriet var færdigt, blæste det en søndag op til en voldsom storm. Den var så stærk, at tagpladerne, der kun var lagt løst på taget, begyndte at blæse ned og gå i stykker. Børnene, der var alene hjemme, vidste, at tagplader var dyre. De for op på taget og forsøgte at redde pladerne. Det lykkedes i et vist omfang, men heldigvis kom Johannes Høj dem til hjælp. Han var tømrer på byggeriet, og da han havde mærket, at det blæste op til storm, skyndte han sig ned på Sønderhede og fik gjort pladerne fast.

Med nybyggeriet fik familien mere plads. Det gjaldt først og fremmest boligen, men også stalden. Der blev der nu plads til yderligere en ko, nogle får og en ekstra gris.

Da storesøster Ellinora blev konfirmeret i 1935, holdt Tastesen-familien fest i det nye hus for slægt og venner. Det havde den ikke haft plads til tidligere.

(Fortsættes).

Grupperådsformand Mette Ebbesen, mobil 28 57 03 12, mail cve@stofanet.dk

Næstformand Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21

Grupperådsleder for De grønne pigespejdere Annette Thuesen, mobil 60 23 19 57

Grupperådsleder for KFUM spejderne Peter Borg, mobil 31 14 42 42

Se mere om de forskellige enheder og mødetidspunkter på www.vorbasse.dk under spejderne.

KONTAKTPERSONER

Idræt om dagen:

Emmy Schmidt, 75 33 35 68.

Børnekredsen:

Anne Mette Jakobsen, 75 33 34 12.

Indre Mission (IM):

Jørgen Christensen, Dalagervej 10, 30 42 04 95

KFUM's Soldatermission:

Ernst Thomsen, 21 77 78 17.

Vorbasse Efterløn og Pensionistforening:

Ejvind Beck, 75 33 32 64.

Røde Kors:

Annette Thuesen, 60 23 19 57.

Søndagsskolen:

Ulla Emanuelsen, 75 33 38 87.

Udsyn:

Lilly Jørgensen 20 33 58 97

Lokalhistorisk arkiv:

Jørgen Møller, 20 80 36 38.

Skjoldbjerg Beboerforening:

Hans Peder Kristiansen, 23 81 90 00.

Frihavnens Venner:

Lilly Knudsen, 75 33 30 62.

Høreforeningen:

Kristian Hansen, 75 33 33 14.

Sogneindsamling:

Anna Lise Andersen, 21 43 45 88

KFUM og KFUK I Vorbasse:

Charlotte B. Lundsgaard, 6134 3196

Afdelinger:

- Klub Magnum
- Unge/voksne
- Familie arbejde
- Fokusaftner
- Fredagsmylder

Obs: Det er foreningens eget ansvar at maile til kirkebladet med ændring af kontaktpersoner eller lignende.

RØDE KORS

Er du alene og ønsker en daglig opringning, så kontakt lederen af telefonkæden: Inger Vitved-Jensen, Gammel Grenevej 1, Vorbasse, tlf. 75 33 31 59.

Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv at besøge, så kontakt lederen af besøgstjenesten: Annette Thuesen, Sønderhedevej 22, Vorbasse, tlf. 60 23 19 57.

KIRKEBIL

Der kan til alle gudstjenester bestilles kirkebil. Kontakt Billund Taxa, Tlf. 75 35 35 06, senest en time før gudstjenesten begynder. Kørslen er gratis.

UDSYN

Vi mødes på Stoppestedet - onsdage i lige uger kl. 14-16.

I er meget velkomne til at kigge ind!

Februar: 10.02. og 24.02.

Marts: 09.03. og 23.03.

April: 06.04. og 20.04.

Lilly Jørgensen, kontaktperson

BØRNEKREDS

Børnekredsen mødes på Stoppestedet hver tirsdag kl. 14.30 - 16.00 (ikke i skoleferier).

Alle børn fra 4 år er velkomne.

Ledere: Gitte Thomsen - Lise Hasle - Lene Knudsen - Anne Mette Jakobsen

GUDSTJENESTER

MARTS

VORBASSE

SKJOLDBJERG

	6.	Midfaste	10:30	Konfirmandgudstjeneste		
	13.	Mariæ bebuelse	9:00	Kirkekaffe. Sogneindsamling		
	20.	Palmesøndag			9:00	
	24.	Skærtorsdag	10:30		19:00	
	25.	Langfredag	9:00		10:30	
	27.	Påskedag	10:30	Søndagsskole	9:00	
	28.	2. Påskedag			10:30	

APRIL

	3.	1.s.e. påske	9:00	Kirkekaffe, Jørgen Johansen		
	10.	2.s.e. påske			10:30	
	17.	3.s.e. påske			9:00	Kirkekaffe
	22.	Bededag	9:00	Kort nadvergudstjeneste	10:30	Konfirmation
	24.	4.s.e. påske	9:00	Konfirmation		
			11:00	Konfirmation		

MAJ

	1.	5.s.e. påske	10:30	Søndagsskole, Kirkefrokost og menighedsmøde		
	5.	Kristi Himmelfart			9:00	Jørgen Johansen
	8.	6.s.e. påske	10:30	Jørgen Johansen		
	15.	Pinsedag	9:00		10:30	
	16.	2. Pinsedag	10:30	Friluftsgudstjeneste		
	22.	Trinitatis			10:30	
	29.	1.s.e. trinitatis	10:30		9:00	Kirkekaffe

KOMMENDE INDSAMLINGER

6. marts: Kirkeårets projekt, Wutomi Agri
 13. marts: Folkekirkens Nødhjælp
 20.-24. marts: Folkekirkens Nødhjælp
 27.-28. marts: KFUK&KFUM i DK
 3. april: Danske Sømands- og Udlandskirker
 10. april-16.maj: Kirkeårets projekt: Promissio
 22. maj-29.maj: Diakoni i Danmark (Blå Kors Danmark, KFUK's sociale arbejde, KFUM's sociale arbejde, Kirkens Korshær, Missionen blandt hjemløse).

Diakoni i Danmark

I første del af trinitatistiden indsamler vi i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker til diakoni i Danmark. Her går alle done-rede beløb til organisationerne Blå kors Danmark, KFUK's sociale arbejde, KFUM's sociale arbejde, Kirkens Korshær og Missionen blandt hjemløse.

Promissio er et fællesskab af evangelisk-lutherske kristne, der arbejder for at forkynde det kristne evangelium i Etiopien, Guinea og Liberia. Samtidig støtter Promissio udviklingsarbejdet i de pågældende lande med blandt hjælp til forældreløse børn og deltagelse i forebyggende AIDS-projekter. Promissio udgår fra Danmark, men forstår mission i et globalt perspektiv, da hjerteanglignendet er overalt at gøre Jesus Kristus kendt som Guds søn.

Wutomi Agri er navnet på en landbrugsskole i Mozambique, som er grundlagt med det formål at ruste lokale unge mennesker til at kunne og ville tage ansvar for eget liv og samfunds fremtid. På trods af enorme muligheder for at skabe et godt liv gennem landbrug, lever halvdelen af befolkningen i Mozambique under fattigdomsgrænsen. Derfor er det oplagt at sætte ind på landbrugsområdet.