



SOGNEBLAD

Nr. 2 · marts · april · maj · 2017



Reformationsjubilæum 1517-2017

ADRESSER

Sognepræst Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil: 28 25 41 01
Mandag fri.

Graverkontoret

Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
E-mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf: 75 33 38 18 / Mobil: 24 48 05 55

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Kirketjener ved Skjoldbjerg kirke

Ernst Thomsen
Knuden 3, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf: 21 77 78 17

Organist

Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 77 83 / Mobil: 27 77 13 80
E-mail: Kjeld.heinsen@stofanet.dk

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

MENIGHEDSRÅD

Formand

Karin Saugmann
Fitting Stationsvej 1, 6623 Vorbasse
Tlf: 30 34 64 71
E-mail: sauge@live.dk

Kirkeværge, Vorbasse

Erling Jensen
Fittingvej 19, 6623 Vorbasse
Tlf: 24 41 71 74
E-mail: mweijensen@gmail.com

Kirkeværge, Skjoldbjerg

Klaus Vilstrup
Købmandsvej 10, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf: 29 22 85 26
E-mail: dkklavil@lego.com

SOGNEBLADET

Kirkebladet udgives af menighedsrådet.

Redaktion:

Klaus Vilstrup, Jytte Pedersen, Birgit Thomsen,
Eva Frank og sognepræsten (ansvarshavende).

Deadline til næste kirkeblad: 3. april 2017

Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådets konstituering

Formand: Karin Saugmann.

Næstformand: Birgit Thomsen.

Kirkeværge i Vorbasse: Erling Jensen.

Kirkeværge i Skjoldbjerg: Klaus Vilstrup.

Kasserer: Jytte Pedersen.

Sekretær: Peter Borg.

Kontaktperson: Jens Dalgaard.

Underskriftsberettiget: Birgit Thomsen.

Kirke og kirkegårdsudvalg: Udvalgets opgaver varetages af menighedsrådet.

Valgbestyrelse: Karin Saugmann(formand), Birgit Thomsen, Jens Dalgaard og Susanne Østbjerg Kargo.

Bygnings sagkyndig: Leif Thomsen, Billund.

Menighedsrådsmøder

Ordinære menighedsrådsmøder i 2017:

Møderne er kl. 19:00 og foregår enten i Vorbasse sognehus eller Skjoldbjerg kirkehus

Torsdag den 2. marts i Skjoldbjerg.

Tirsdag den 21. marts i Vorbasse.

Torsdag den 20. april i Skjoldbjerg.

Tirsdag den 9. maj i Vorbasse.

Torsdag den 8. juni i Skjoldbjerg.

Tirsdag den 29. august i Vorbasse.

Torsdag den 21. september i Skjoldbjerg.

Tirsdag den 24. oktober i Vorbasse.

Torsdag den 23. november i Vorbasse.

Menighedsmøde

Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd inviterer til det årlige menighedsmøde og kirkefrokost **søndag d. 23. april efter gudstjenesten i Vorbasse kirke kl. 10:30**. Efter frokosten vil formanden orientere om, hvad det er menighedsrådet beskæftiger sig med, og kassereren orienterer om økonomien.

KIRKEN I KROGENE

Altertæppe i Vorbasse



I 1977 fik Vorbasse kirke sit nuværende altertæppe. Tæppet tager udgangspunkt i Jesu ord: "Jeg er vintreet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre." Det ligger lige der for fødderne af os, når jeg hver uge samles med konfirmanderne i kirkens kor, og det ligger for næsen af os, når vi knæler omkring nadveren i søndagens gudstjeneste, og det minder os om, hvor det er, vi kan samle næring og kraft til at leve livet som kristne, nemlig fra vinstokken – den sande vinstok – Kristus.

Tæppet er syet af lokale kvinder bl.a. Ellen Margrethe Riisager og Inger Kristensen, som var primusmotorer på projektet, sidstnævnte har også syet det tilhørende brudetæppe, som brudeparret står på ved vielser. Derudover har følgende været med til at svinge nålene: Edel Thomsen, Lydia Sørensen, Mathilde Poulsen, Kathrine Nissen, Jonna Hansen, Selma Overgaard, Birgit Koch og Hedvig Olsen

(som også har lavet stjernerne til vores juletræ og broderet på vores dåbsklude, men det er en anden historie, som måske – hvem ved – kan komme i et senere blad).

Altertæppet er syet i ren uld med en teknik, som hedder smyrna. Det blev syet i baner, som kunne sendes rundt til de flittige damer og senere sættes sammen.

Tæppet, som dengang kostede omkring 5.000 kr. i materialer, blev finansieret med frivillige bidrag fra menigheden, og blev indviet skærtorsdag 1977.

Dette årstal er som en lille finurlighed vævet ind i tæppet, måske med inspiration fra altertavlen, der ligeså i sin dekoration gemmer på året 1599, hvor den for mange mange år siden blev udkåret af den såkaldte Vorbassesnedker.

Hvis du endnu ikke har opdaget disse årstal, er du meget velkommen til at komme og gå på jagt efter dem i kirken!

SØK

ORIENTERING

Påskenen i Kirken

Der er mange og forskellige gudstjenester i vores to kirker hen over påskenen. Her får I en kort oversigt over ugen:

Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem fejres med palmegrene og Hosiannaråb.

Skjoldbjerg kirke kl. 9:00 ved Jørgen Johansen, Hejnsvig.

Skærtorsdag: Vi mindes Jesu sidste måltid med disciplene

Vorbasse kirke kl. 10:30 - Skjoldbjerg kirke kl. 19:00

I Skjoldbjerg vil der ved nadveren i kirken være hjemmebagt brød og rødvin, begge dele tager vi med i kirkehuset efterfølgende og fortsætter måltidsfællesskabet der.

Langfredag: Dagen hvor Jesus hænger på korset. Den triste og tunge dag, som aldrig synes at få ende.

Vorbasse kirke kl. 9:00 - Skjoldbjerg kirke kl. 10:30

Begge gudstjenester er liturgiske gudstjenester, med sang, musik og læsninger.

Påskedag: Vi fejrer det glædelige opstandelsesbudskab, som led til kvinderne ved graven.

Skjoldbjerg kirke kl. 9:00 - Vorbasse kirke kl. 10:30

2. påskedag Det er stadig svært at fatte betydningen af opstandelsen, men på vejen til Emmaus fornemmer vi sammen med to af hans disciple Jesu nærvær.

Skjoldbjerg kirke kl. 10:30

Reformationsjubilæum

1517-2017

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Dette jubilæum vil gennem hele året blive markeret vidt og bredt på mange forskellige måder. Der bliver udgivet bøger, holdt foredrag, arrangeret folkemøde, brygget øl og meget mere, og som det er med mange af disse store jubilæer, kan vi godt blive en smule træet af det alt sammen, alligevel insisterer vi også her i kirkebladet på at kreds lidt om temaet i løbet af året, for som tidligere biskop i Viborg, Karsten Nissen siger: "Vil man blive klog på, hvad der har formet os som samfund og som enkelt personer. Så er man nødt til at kende noget til reformationen og Martin Luther."

Her følger et meget kort beskrivelse af reformationen og af Martin Luther, og en opfordring til at holde øje med kirke og kulturkalendere det næste års tid, der er mange gode reformationsarrangementer derude, som er god at blive kloge af.

Hvad er reformationen?

Reformationen er den historiske periode, hvor den kristne kirke i Europa blev splittet i en romersk-katolsk kirke og flere protestantiske kirkesamfund. Startskuddet til reformationen var 95 teser om afladshandel, som Martin Luther slog op på døren til Wittenbergs Slotskirke i oktober 1517. På grund af den revolutionerende nye bogtrykkerkunst spredte teserne sig hurtigt over hele Europa, og de blev debatteret og diskuteret flittigt.

Luthers tanker kom også til Danmark, og i 1530 havde den nye protestantiske kristendom sejret i alle

landets vigtige købstæder. I 1536 erklærede Christian III Danmark for luthersk, og dermed overtog kongemagten bispegodserne og deres store jordbesiddelser fra pavekirken i Rom.

Reformationen strakte sig over flere år og var en proces, hvor tolkninger af kristendommens teologi, traditioner og institutioner gradvist blev ændret. Reformationens nye evangelisk-lutherske kristendom var altså ikke et program, der slog igennem fra den ene dag til den anden i hverken Tyskland eller Danmark.

Hvem er Martin Luther?

Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546 og er kendt som munken og teologen, der med sine nye tanker om kristendommen startede reformationen. En bevægelse der var årsag til, at den vestlige kirke blev delt i en katolsk og en protestantisk del. Konsekvenserne af Luthers tanker om kristendom og kirke blev mere omfattende end forskellige opfattelser af den sande religiøse lære. På Luthers tid gennemstrømmede religion alle dele af samfundet, og derfor fik de nye tanker afgørende betydning for ændringer i samfundet og opfattelsen af mennesket. For eksempel blev familien etableret som det vigtigste sociale fællesskab, og samarbejdet mellem bystyret og kirken om fattigforsorgen blev forløber for nutidens velfærdssamfund. Luthers tanker har dermed haft stor betydning for, hvordan vi den dag i dag tænker om vores samfunds indretning og menneskets plads i verden.

SØK

Lutherrosen

Lutherrosen, som I ser på dette blads forside er Luthers teologi i billedform. Han designede den selv og fik fremstillet en signetring med den, så han kunne bruge rosen som seglmærke på breve og skrifter, som bevis på, at de var ægte. Der er mange symboler inkorporeret i rosen, her er en lille oversigt over det væsentlige:



KONFIRMANDER 2017

Vorbasse Kirke

Fredag den 12. maj 2017 kl. 09:00

Alexander Foldager Borg	Fitting St.vej 13, Bække
Camilla Kristine Andersen	Bøgevej 6
Jacob Dimech	Bækkevej 1
Julie Randbo Petersen	Grindstedvej 56, Hovborg
Karoline Kirkegaard-Jensen	Østermosevej 5
Martha Trøst Andersen	Bøgevej 6
Nadia Lykke Westergaard Mikkelsen, Nørregade 37	
Sara Wandrup Bendtson	Bøgevej 5

Vorbasse Kirke

Fredag den 12. maj 2017 kl. 11:00

Cecilia Bygebjerg Jensen	Østervænget 60
Emma Jensen	Nebelvej 34 B
Freja Halberg Hasselstrøm	Hovborgvej 5
Johan Løvbjerg Jensen	Hovborgvej 11
Marcus Gaardbo Pedersen	Gødsbølvej 33, Vandel
Mikkel Dahl Priisholm	Nørregade 6
Patrik Remmer Andersen	Fittingvej 11
Seva Lukjanenko	Østergade 47

Skjoldbjerg Kirke

Fredag den 12. maj 2017 kl. 13:00

Benjamin Bennebo Nielsen	Grønnegade 2
Mathias Larsen Emanuelson	Mølletofte 16, Skodborg
Thomas Kanstrup Møller Madsen	Bogholdervej 1 C

Vorbasse Kirke

Søndag den 14. maj 2017 kl. 09:00

Anton Juul Mikkelsen	Nebellundvej 1
Elisabeth Boldsen	Gilbjergvej 5
Emil Knudsen Kristensen	Tribinivej 13
Emmeli Johanson	Løvlundvej 3 st, Hejnsvig
Sebastian Møller Christensen	Rankenbjergvej 6
Lasse Langvad Madsen	Østergade 15
Liselotte Aagaard Rasmussen	Kirkegade 4 A st 15
Magnus Tisgaard Mortensen	Nebelvej 33 C
Lene Højer Nielsen	Nebelvej 34A
Kasper Højer Nielsen	Nebelvej 34A

Vorbasse Kirke

Søndag den 14. maj 2017 kl 11:00

Amanda Hartmann	Søndervænget 4
Daniel Dyreborg Jensen	Kirkevænget 18
Daniel Fyhn Larsen	Dalagervej 12
Emilija Dvelyte	Holmeåvej 31, Hovborg
Frederikke Birkelund Askjær	Tribinivej 12
Josephine Løvbjerg Jensen	Tårngade 13
Ane Kathrine Kirstine Bjerrum Jensen	Nordbækvej 23, Egtved
Louise Harmon	Slaugvej 12
Mathilde Graven Hansen	Hovborgvej 4
Sille Solveig Overgård	Østergade 16
Troels Bundgaard Jessen	Østervænget 6

ARRANGEMENTER

Konfirmand-weekend

Vi holder konfirmandweekend **lørdag d. 1. april – søndag d. 2 april.**

Weekenden afsluttes traditionen tro med en gudstjeneste i Vorbasse kirke, som konfirmanderne selv står for. Formålet med at lade konfirmanderne lave deres egen gudstjeneste er, at give dem medejerskab i gudstjenesten ved dels at få et kig ind bag kulisserne men også ved selv at skulle tage ansvar for de forskellige opgaver.

Alle er meget velkomne til denne gudstjeneste.

SØK

TELEGRAMMER

Telegrammer og breve kan afleveres i Sognehuset i Vorbasse eller i våbenhuset i Skjoldbjerg umiddelbart før samt under konfirmationsgudstjenesten. Her vil de blive sorteret og fordelt. Vi kan ikke påtage os ansvar for gaver og blomster.

ARRANGEMENTER



Spis-Sammen-Aftener

I Røde Kors holder vi spis-sammen-aften i Sognehuset **fredag, den 31. marts.**

Vi mødes kl. 17 til kaffe og en hyggelig sludder og spiser ved 18.30-tiden.

Pris kr. 60,- for en varm ret, kaffe og dessert. Der er vand på bordene, og der er mulighed for at købe et glas vin.

Arrangementet er for ældre enlige og par, som har lyst til at spise et hyggeligt måltid mad sammen med andre.

Tilmelding efter først til mølle princippet senest mandagen før til Ruth Terp tlf. 51 21 84 77 eller Elisabeth Hededam tlf. 21 60 26 40.

*Elisabeth Hededam
Røde Kors Vorbasse/Billund*



Mandags Café

Det at være sammen om noget, kan styrke fællesskaber og skabe nye. Det vil menighedsrådet gerne støtte op om.

Derfor inviteres alle, der ønsker at dele hverdagen med andre, til kaffe og fælles samvær i Sognehuset på mandage i ulige uger kl. 10.00.

Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41.

Sangaften på Frihavnen

Menighedsrådet indbyder til sangaften på Frihavnen **tirsdag den 7. marts og den 2. maj kl. 19 – ca. 21.** Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger meget gerne for transport, man bedes blot kontakte Birgit Thomsen i Skjoldbjerg (75 33 45 11). Kaffen koster 15,-kr

OBS! Sangaften er aflyst den 4. april, da der er Sangforedrag med Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring i sognehuset.

Gudstjenester på Frihavnen

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. onsdag i måneden.

Onsdag den 15. marts, den 19. april og den 17. maj kl. 15:00.

Vi starter kl. 14:30 med fælles kaffebord som koster 15,- kr. Gudstjenesterne er for alle, og der kan bestilles gratis kirkebil.



Birgit



**FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP**
actalliance

*Vandpumpe har nidoblet høsten
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens
Nødhjælp opsat en solcelledrevet vandpumpe, så disse kvinder i Malawi nu har nidoblet deres høst af blandt andet tomater, kartofler og løg. Overskuddet fra markedssalget går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene.*

Foto: Lasse Mejlvang

Del din søndag med verdens mest udsatte

Søndag d. 12. marts 2017 håber Vorbasse/Skjoldbjerg at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om 'Den barmhjertige samaritaner' fra Lukasevangeliet.

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: "Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved."

I al vores arbejde indgår 'hjælp til selvhjælp', så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for

mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:

- Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller spare op.
- Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en uddannelse.
- Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.
- Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.

Sæt allerede nu kryds ved datoen

Vorbasse/Skjoldbjerg er med ved næste indsamling **12. marts 2017**.

"Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af generationer deler vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbussen og det hyggelige samvær efter indsamlingen "

Meld dig som indsamler hos Birgit Thomsen på tlf. 22 81 25 41 eller etbt@svenet.dk allerede nu og del din søndag med verdens mest udsatte mennesker.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Vorbasse/Skjoldbjerg et indsamlingsresultat på ca. 16.000 kroner.

På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind til verdens fattigste lande.



KALENDER FORÅR 2017

FEBRUAR

23.	Torsdag	19:30	Salmestafet i Vorbasse kirke.
26.	Søndag		Skjoldbjerg beboerforening: Fastelavnsfest for børn.
24.	Fredag	17:00	Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset.
27.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.

MARTS

2.	Torsdag	14:00	IM: Kvindedag i Sognehuset.
2.	Torsdag	19:00	Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
3.	Fredag	18:00	Fredagsmylder i Sognehuset. KFUM og KFUK's familieaftner.
4.	Lørdag	10:00	Kreativ lørdag på biblioteket for børn fra 9 år – tegneworkshop.
6.	Mandag	19:30	Mandagsbibelkreds hos Ruth Terp, Parkvej 5.
7.	Tirsdag	19:00	Sangaften på Frihavnen.
8.	Onsdag	14:00	Udsyn på Stoppestedet.
8.	Onsdag	10:00	Astronaut Andreas Mogensen besøger Vorbasse. Se mere på vorbasse.dk
9.	Torsdag	14:30	IM: Eftermiddagsmøde ved Henri A Jensen, Silkeborg i Sognehuset.
11.	Lørdag	10:00	Kreativ lørdag på biblioteket for børn fra 9 år - OZOBOT minirobotter.
11.	Lørdag		Skjoldbjerg beboerforening: Koncert med Shu bi or not to bi.
12.	Søndag		Sogneindsamling.
13.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
14.	Tirsdag	14:00	Vorbasse seniorer: Banko og Amerikansk lotteri på Kroen. Kaffe 30.- kr.
15.	Onsdag	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen.
21.	Tirsdag	19:00	Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehuset.
22.	Onsdag	14:00	Udsyn på Stoppestedet.
23.	Torsdag	10:00	Babysalmesang i Vorbasse kirke.
23.	Torsdag	19:30	IM: Møde ved Steen Søvnal, Grindsted i Sognehuset.
27.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
28.	Tirsdag	13:00	Vorbasse seniorer: Besøg hos HN Group Billund, som i efteråret 2016 fik årets Erhvervspris. Guidet rundvisning og kaffe. Afgang fra Prikken kl.13.00. Pris. 20.- kr. Tilmelding senest d. 22.03 til: Gunhild 22 96 55 67 - email: birkevej1@bbsyd.dk
30.	Torsdag	10:00	Babysalmesang i Vorbasse kirke.
30.	Torsdag	19:30	IM: Møde ved Jørgen Johansen, Hejnsvig i Sognehuset. Emne: Jeg i mit kald og stand.
31.	Fredag	17:00	Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset.



KALENDER FORÅR 2017

APRIL

1.-2.	Lør-Søn		Konfirmandweekend
3.	Mandag	19:30	Mandagsbibelkreds hos Lilly Knudsen, Rankenbjergvej 1
4.	Tirsdag	19:30	Fællesarrangement med Menighedsrådet, Billund Y-mens og KFUM og KFUK i Vorbasse. Sangforedragsaften med Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring.
5.	Onsdag	14:00	Udsyn på Stoppestedet.
6.	Torsdag	10:00	Babysalmesang i Vorbasse kirke.
7.	Fredag	18:00	Fredagsmylder i Sognehuset. KFUM og KFUK's familieaftner.
10.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
19.	Onsdag	14:00	Udsyn på Stoppestedet. Sæsonafslutning.
20.	Torsdag	10:00	Babysalmesang i Vorbasse kirke.
20.	Torsdag	19:30	IM: Møde ved Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder i Sognehuset.
20	Torsdag	19:00	Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
23.	Søndag	11:30	Menighedsmøde og kirkefrokost i Sognehuset, efter gudstjenesten kl. 10:30
24.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
25.	Tirsdag	15:00	Vorbasse seniorer: Banko og Amerikansk lotteri på Kroen. Mulighed for at købe kaffe, øl og vand i pausen. Efterfølgende stegt flæsk med persillesovs. Pris 95.- kr. Tilmelding til spising senest d. 18.04. til Birgit 40 79 60 99 e-mail: birgitpoel@gmail.com
27.	Torsdag	10:00	Babysalmesang i Vorbasse kirke.

MAJ

1.	Mandag	19:30	Mandagsbibelkreds hos Birgit og Ernst Thomsen, Knuden 3, Skjoldbjerg.
2.	Tirsdag	19:00	Sangaften på Frihavnen.
3.	Onsdag	17:00	Familiegudstjeneste
4.	Torsdag	10:00	Babysalmesang i Vorbasse kirke.
4.	Torsdag	19:00	Hejnsvig-Vorbasse soldatervenner og Høreforeningen. Foredrag i Sognehuset ved Jørgen Eeg Sørensen, om emnet: "Søn af en modstandsmand". Der er fri entre og gratis kaffebord. Der er teleslynge og skrivetolke.
5.	Fredag	18:00	Fredagsmylder i Sognehuset. KFUM og KFUK's familieaftner.
8.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
9.	Tirsdag	19:00	Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.
11.	Torsdag	19:30	IM: Kirkegade 15, Bededagsaften.
17.	Onsdag	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen.
18.	Torsdag	19:30	IM: Møde ved Jan Holm Mortensen, Kolding i Sognehuset.
21.	Søndag	08:00	Vorbasse seniorer: Udflugt til Endelave med afgang fra Prikken. Sidste frist for bindende tilmelding d.04.05 til Birgit 40 79 60 99 - e-mail: birgitpoel@gmail.com
22.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.

ARRANGEMENTER



Familie- gudstjeneste

Familiegudstjenesterne **begynder altid kl. 17:00** i kirken. Derefter er det aftensmad, leg og hygge i sognehuset. **Vi er færdig senest kl 19:00**, så alle kan nå hjem til sengetiden.

Næste gang er onsdag den 3. maj 2017.



Babysalmesang

Babysalmesang er en mulighed for at få en god oplevelse med sit barn, i det fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det også mulighed for fællesskab med andre forældre og børn, i den tid man er hjemme på barsel.

Babysalmesang er en formiddag i kirken med sang, musik, dans og sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 år sammen med mor og/eller far. Det varer 35-40 minutter.

Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak.

Opstart torsdag d. 23. marts kl. 10:00 i Vorbasse Kirke.

Forløbet strækker sig over 6 torsdage på følgende datoer: **23. marts, 30. marts, 6. april, 20. april, 27. april og 4. maj.**

Kontakt for mere information: Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller mail: lismoeborg@gmail.com



Mini- konfirmander

Vi starter et nyt hold minikonfirmander op **tirsdag d. 4 april kl. 14:30-16:00.**

Undervisningen foregår i kirken og i sognehuset, hvor vi gennem leg, sange og fortællinger skal lære kirkerummet og nogle af bibelens historier at kende. Forløbet strækker sig over 8 gange og afsluttes til pinse, bl.a. ved at minikonfirmanderne medvirker ved 2. pinsedagsgudstjenesten i præstegårdshaven d. 5. juni. Marianne Jensen, Birgit Thomsen, Lisbeth Jensen og sognepræst Susanne Østbjerg Kargo, står for undervisningen og vi glæder os meget til at lære rigtig mange af børnene i 3. klasse at kende.

SØK

Reformations- arrangementer

I anledning af reformationsjubilæet er der i løbet af 2017 og 2018 arrangeret en række foredrag og studiekredse i Ribe stift.

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 09:30 - 11:30 I Grindsted kirkehus: Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen holder med udgangspunkt i sit manuskript til en lutherroman, foredrag om Luther som romanfigur. Foredrag og kaffe/rundstykke for 40,- kr Følg med her: www.grindsted sogn.dk/kalender

Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 19:30 - 22:00 I Grindsted kirkehus: Det er næsten lige meget, hvad man læser af Luther, så springer hans omtale af det kristne menneskes frihed i øjnene. Men hvad er det for en frihed? Hvordan kan man overhovedet tale om frihed, når man, som Luther, kræver, at man skal være lydige over for øvrigheden? Hvad er vi frie fra og hvad er vi frie til? Og hvordan kan vi overføre disse frihedstanker til vores tid? Disse og lignende spørgsmål vil blive behandlet i et foredrag af sognepræst i Varde, Mette Hvid-Olsen. Følg med her: www.grindsted sogn.dk/kalender



Sangforedrag med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring

Tirsdag d. 4. april 2017 kl.19:30
i Vorbasse Sognehus

Digter og forfatter Jens Rosendal står bag en af de mest kendte og sungne fællessange i Danmark; "Du kom med alt det der var dig". Han er den nulevende forfatter, der har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen.

Pianist og komponist Rasmus Skov Borring har udgivet flere albums med instrumental piano. Han er optaget af at formidle den danske sangskat til nye generationer.

Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange.

De udgav i 2013 CD'en "Livets Mærke" med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden, og dels en række nye sange, med musik komponeret af Rasmus Skov Borring.

Sangforedraget tager sit udgangspunkt i sangene fra denne CD.

Alle er velkommen - Gratis entré

Arr: Billund Y-mens Club, Vorbasse Menighedsråd, KFUM og KFUK i Vorbasse



4. Maj arrangement

I SOGNEHUSET KL. 19.00



Hejnsvig – Vorbasse soldater venner og Høreforeningen har igen i år et arrangement i Sognehuset, hvor vi vil markere Danmarks befrielse, som blev bekendtgjort den 4. maj 1945 om aftenen.



Jørgen Eeg Sørensen, som bor i Torø Huse syd for Assens på Fyn, bliver aftenens foredragsholder. Jørgen taler om emnet: "Søn af en modstandsmand". Hans far landmand, Mogens Eeg Sørensen, var gruppefører i en af modstandsgrupperne

i Grindsted, og lørdag aften den 7. oktober 1944 rullede flere biler med Gestapo folk ind i gårdspladsen og omringede gården. Med sig havde de stikkeren "Satan Hansen" som arbejdede sammen med tyskerne. Det var også "Satan Hansen" der under forhøret i vaskerummet i staldbygningen brugte læderremmen med messing spænder for at Mogens skulle tilstå. Han blev sammen med sin kun 20 årige tjenestekarl, Søren Bojsen Madsen, ført til Staldgården i Kolding, derfra til Frøslev lejren, og i januar 1945 deporteret sammen med andre modstandsfolk til den berygtede KZ Lejr "Neuengamme" sydøst for Hamborg.

Ved befrielsen i maj 1945 hentede "De Hvide Busser" de overlevende hjem, og deriblandt var Mogens Eeg Sørensen. Tre fra Grindsted overlevede ikke KZ lejren, og den ene var karlen Søren Bojsen Madsen.

Alle er hjertelig velkommen denne aften, hvor Jørgen Eeg Sørensen sammen med sit foredrag, også viser en billedserie fra besættelsestiden.

Der er fri entre og gratis kaffe bord.

Der er teleslynge og skrivetolke.

Kristian Hansen

Det er smørret, der gør'et

Af *Sven Tygesen*

I de sidste årtier af 1800 tallet måtte mange bønder erkende, at det kneb for dem at sælge deres hjemmekærnede smør. Opkøberne ville simpelthen ikke have det. De foretrak at købe herregårds-smør, for det var meget bedre.

På en almindelig bondegård havde man ikke ret mange køer og fik derfor kun en begrænset mængde fløde hver dag. Først når man efter nogle dage havde en passende portion gik man i gang med at kærne. Indtil da måtte man opbevare fløden, som man bedste kunne. Det var tit under temmelig uhygiejniske forhold, ofte på hylden lige under loftsbjælken - hvor temperaturen i stuen var højest, og hvor det dryssede ned med døde fluer og andet skidt. Det smør, som en sådan fløde blev forvandlet til, når det blev kærnet, smagte ikke særligt godt. Ikke så underligt, at man foragteligt kaldte det mastefedt, for det var bedre egnet til at smøre skibsmaster ind i end som menneskeføde. Dertil kom, at opkøberne blandede smør fra mange gårde og af mange kvaliteter sammen i en drittel, og når de havde tilstrækkeligt mange dritler, blev de solgt. Smørret i den enkelte drittel kunne således være både gammelt og halvfordærvet, inden det havnede på brødet.

Følgende beretning stammer fra et stort handels-hus i København i 1880'erne: Når der kom en smørskude til byen, gik kogejomfruen ned i havnen for at købe smør. Hun forlangte at få flere smørdritler op på dækket, og så snusede hun til dem alle, både foroven og forneden. Når hun havde lugtet sig frem til én, der lugtede tilforladeligt, tingede hun med skipperen om prisen. Blev de enige, beordrede hun dritlen ned på kajen, hvor yngste butiksdreng ventede med trækvognen.

Det øverste og det yderste lag i dritlen var det dårligste. Det blev udelukkende brugt til madlavning. Det bedste smør var det, der var i midten af dritlen.



Det skulle herskabet have. Resten blev sat på bordet til butikssvendene og tjenestefolkene.

På nogle gårde gjorde man sig umage med at holde fløden afkølet og fri for støv og andre urenheder.

På den gård, hvor jeg er vokset op, fandt vi ved en ombygning i 1980'erne mælkekammeret, hvor der under gulvniveau var en muret rende, hvor fadene med fløde kunne stå tildækket og nogenlunde køligt, indtil den blev kærnet.

Men uanset om man opbevarede fløden både hygiejnisk og køligt, så kunne bondesmørret ikke konkurrere med smør fra herregårdene, hvor man havde frisk fløde nok til at kærne hver dag.

I takt med at afsætningsmulighederne svigtede, opgav mange bønder selv at kærne smør, men solgte i stedet deres mælk til en herregård, hvis der var én i nærheden, eller til en større bondegård, som havde oprettet sit eget mejeri og ansat en mejerske til at kærne smør og lave ost. Det havde fra gammel tid været kvindernes arbejde, og sådan skulle det naturligvis fortsat være, selv om produktionsformen skiftede.

Min oldefars søster, Kirstine, som var født i 1853, blev uddannet som mejerske på en stor gård på Fyn. I 1875 fik hun plads på vækkelsesprædikanten Skræppenborg Larsens gård i Dons ved Kolding. Der havde man et moderne vandmejeri, dvs. at man afkølede mælken med vand straks efter malkningen for at få fløden hurtigere til at stige op til overfladen og være lettere at skumme fra mælken nedenunder.

Kirstine skulle stå for gårdens produktion af smør og ost. Det gjorde hun så godt, at hendes produkter blev revet væk af opkøberne. Dog var der en sommer, hvor lageret af oste svulmede så voldsomt, at det blev bestemt at læsse ostene på en vogn og sende Kirstine til Vorbasse marked for at

forsøge at sælge dem der. Det lykkedes over al måde, og Kirstine fik også tid til at opleve markedet med al dets gøgl og herlighed.

Bønderne vidste naturligvis godt, at ejerne af gårdmejerierne tjente gode penge på den mælk, de leverede til dem, og den fortjeneste ville de gerne selv have. De vidste også, at hvis de bare havde fløde nok til at kærne hver dag, kunne de klare sig i konkurrencen med herregårdene. I 1882 var der nogle bønder i Hjedding ved Varde, der fandt en måde, der både gav dem fløde nok og sikrede dem den fulde fortjeneste. De opfandt andelsmejeriet, et mejeri, som de ejede i fællesskab, som de alle som andelshavere leverede deres mælk til, og som let kunne konkurrere med gårdmejerierne og herregårdene og i løbet af få år fejede dem af banen. Snart havde andelsmejerierne tilmed sikret sig en forsvarlig bid af den voksende danske smørekseport til England.

Det begyndte i Hjedding, men snart bredte andelsmejerierne sig over hele landet. En vigtig forudsætning for dem var, at centrifugen var opfundet i 1878. Selv om den mængde mælk, et normalt andelsmejeri bearbejdede i 1880'erne, var forsvindende lille i sammenligning med den mælke-mængde, der går igennem et mejeri i dag, havde man råd til at investere i den tids moderne teknik, først og fremmest en centrifuge, kærneapparatur og en dampmaskine til at trække de forskellige apparater og maskiner. For at få dampkraft, skulle der fyres under kedlen, og fyret skulle have en skorsten. Derfor blev den høje skorsten et kendetegn for næsten alle andelsmejerier.

Det var dog ikke alle bønder, der var lige begejstrede for andelsmejeriet og for andelsideen i det hele taget. Der var jo en risiko ved det. Ganske vist var alle fælles om overskuddet, men de var også fælles om tabet, hvis foretagendet gik rabundus. Princippet: én for alle og alle for én gjaldt i begge tilfælde. Det kunne jo ruinere én.

Den ene af mine tipoldefædre afviste således frysende at blive andelsbonde. Han havde en gård i nærheden af Ågård ved Kolding. Da der blev oprettet et andelsmejeri der i 1889, ville han ikke være med i det. Han var sikker på, at han ville blive både snydt og gå fallit. Han havde absolut ingen tillid til den bestyrelse, der stod i spidsen for mejeriet. I hans øjne var de svindlere alle til hobe. Det lagde han ikke skjul på og overskred grænsen for injurier med flere meter.

Det kom imidlertid til at svide til hans datter og

svigersøn, mine oldeforældre, som senere overtog hans gård. De kunne se, at det var en livsbetingelse for dem at blive medlem af mejeriet. De måtte pænt tage hatten i hånden og bede bestyrelsen om at måtte komme indenfor i mejerivarmen. Det nægtede bestyrelsen, men godkendte dog, at de måtte levere deres mælk til mejeriet, men ikke som fuldgyldige andelshavere. Derfor fik de ikke del i den årlige uddeling af overskud.

En anden af mine oldefædre afviste også at være med i et andelsforetagende. Havde det endda været et aktieselskab, så vidste man, hvor galt det kunne gå. Der kunne man kun tabe det beløb, man havde købt aktier for. Men et andelsselskab, hvor man havde solidarisk ansvar sammen de andre andelshavere, kunne drive én fra hus og hjem, hvis det gik galt.

Han havde en lille gård i marsken ved Ribe. Den lå ene og forblæst næsten helt ude i vandkanten af Vadehavet uden et beskyttende dige mod havet, og lå så langt ude, at ingen mælkekusk ville køre derud. I øvrigt interesserede han sig ikke ret meget for køer. For ham drejede det sig om stude, som han fedede op og solgte. Køer var konens område. De få køer, de havde, passede min oldemor, og det var også hende, der stod for smørkærningen og for osteproduktionen. Hendes oste var meget efterspurgt af borgerne i Ribe. Men der blev også kælet for dem. Når de var faste nok til det, blev de pakket ind i et klæde og gravet ned - ikke i selve møddingen, men så tæt ved den, at jorden var gennemvædet af møddingsaft! - Efter en tid blev de gravet op igen, vasket af i rom og solgt til gode priser.

Da min farfar og farmor overtog gården i 1906, ærgrede det min oldemor, at min farmor, som ellers var uddannet mejerske, kategorisk nægtede at fortsætte hendes ostefremstilling.

Min tredje oldefar derimod var andelsbonde helt ind i sjælen. Han havde en ret stor gård i nærheden af Middelfart. Han var med til at oprette det lokale andelsmejeri, og han blev en fremtrædende talsmand for mejeribevægelsen på Fyn.

Allerede sidst i 1880'erne talte man om at oprette et andelsmejeri i Vorbasse, men inden man var blevet færdig med overvejelserne, var Vorbasse blevet overhalet af både Billund og Bække (Krage-lund), hvor man havde bygget mejeri i henholdsvis 1888 og 1889.

Især bønderne i Fitting havde presset på for at få et mejeri i Vorbasse, men deres kolleger i Vorbasse

var for seje i spyttet. Da man i Vorbasse sogneråd skulle tage stilling til, om Fattiggården skulle levere mælk til et evt. andelsmejeri i Vorbasse by, sagde man nej. Man ville blive ved med at sælge sit smør til den sædvanlige opkøber fra Kolding, Så tabte Fitting-bønderne tålmodigheden og gik med til Bække og til det mejeri, der netop sandsynligvis af hensyn til dem, blev opført i Kragelund.

Året efter, i 1890, fulgte Hejnsvig mejeri efter, og det - sammen med mejeriet i Kragelund - delte snart Vorbasse sogn mellem sig.

I årene lige inden 1. verdenskrig (1914-18), drøftede man igen planer om opførelsen af et mejeri i Vorbasse, men de planer satte verdenskrigen en stopper for.

Først i 1922 blev planerne fundet frem igen, og denne gang lykkedes det at få et mejeri opført på en grund midt i byen, som Grundejerforeningen havde skænket.

Det nye mejeri fik ikke nogen let start. De første år var præget af splid og spektakel. - Mange af andelshaverne havde tidligere leveret mælk til de to "gamle" mejerier i Hejnsvig og Kragelund. Når det nye mejeri ikke kunne give bønderne så god en pris for deres mælk som de gamle, var det naturligvis mejeribestyrelserens skyld.

Mejeribestyrelseren var interesseret i at lave så gode produkter som muligt. Det kunne han kun, hvis den mælk, bønderne leverede, var i orden. Det var den ikke altid. Derfor fik mejeribestyrelserens bestyrelses godkendelse til at indføre et fradrag for den dårligste mælk. Det var der en del bønder, der opfattede som en blodig uretfærdighed, og det var med til at øge deres utilfredshed med bestyrelseren. Det endte med, at de utilfredse leverandører fik indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det lykkedes dem at samle flertal for at fyre mejeribestyrelseren.

Vorbasse mejeri var i drift til 1969. Da blev det - ligesom andre mejerier - ramt af centraliseringsbølgen og nedlagt. Leverandørerne fordelte sig igen til mejerierne i Kragelund og Hejnsvig, men også de måtte give op nogle år senere, og er nu begge nedlagt for længst.

I 1924 blev der bygget et andelsmejeri i Almstok. Bønderne i Skjoldbjerg-Almstok havde leveret mælk til enten Vorbasse, Hejnsvig eller Billund mejeri. Men uanset hvilket af dem, man valgte, var der langt til dem. Det var den ene grund til, at de ville have deres eget mejeri. En anden årsag var, at alle

tre mejerier arbejdede om søndagen. Bønderne i Skjoldbjerg-Almstok rettede sig efter skriftens ord og kom hviledagen i hu og holdt den hellig, og den regel burde også gælde for et mejeri. Derfor var Almstok mejeri søndagshvilende i de 24 år, det var i drift. Det måtte lukke i 1948, først og fremmest fordi Vandel flyveplads, som tyskerne havde anlagt, havde slugt en god del af de ejendomme og gårde, som havde været leverandører til mejeriet.

Samtidig med at andelsmejerierne bredte sig over landet, kom der et nyt produkt på markedet, som kunne blive en farlig konkurrent til smørret. Det blev kaldt kunstmør og var fremstillet af planteolie.

I 1883 startede Otto Mønsted sin kunstmørfabrik, Oma, og snart var der en sådan fabrik i mange danske byer. De vigtigste var dog Solo i Sønderborg, (opr. 1888), Alfa i Vejen (opr. 1898) og Oma. Det nye produkt kunne fremstilles billigere end smør, og af skræk for at smørret skulle blive slået helt af marken fik bønderne i rigsdagen gennemtrumfet en lov, der forbød et produkt, der blev produceret, forhandlet og eksporteret under navnet kunstmør, derimod skulle det forsynes med et særligt varemærke og hedde MARGARINE.

Margarine har altid været billigere end smør, og det gjorde, at der var margarine på bordet i de fleste hjem, også hos bønderne. Da jeg var dreng, kom smørret kun på bordet søndag morgen, hvor vi også fik rundstykker.

I 1901 blev dansk smør for første gang solgt med lurmærket. Fra 1911 skulle alle mejerier, der ønsker at bruge lurmærket i deres markedsføring, underkastes en streng kvalitetskontrol. Under lurmærket blev dansk smør verdenskendt og en særdeles vigtig eksportvare. - Indtil 1957 var luren varemærket for dansk smør. Det blev da afløst af LURPAK.

Sv. T.



KONTAKT



De grønne pigespejdere

Grupperådsformand

Mette Ebbesen, mobil 28 57 03 12, mail cve@stofanet.dk

Næstformand

Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21

Grupperådsleder for De grønne pigespejdere

Annette Thuesen, mobil 60 23 19 57

Grupperådsleder for KFUM spejderne

Brian Berg, mobil 20 83 37 06

Se mere om de forskellige enheder og mødetidspunkter på www.vorbasse.dk under spejderne.



Er du alene og ønsker en daglig opringning, så kontakt lederen af **telefonkæden**:

Inger Vitved-Jensen,

Gammel Grenevej 1, Vorbasse, tlf. 75 33 31 59.

Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv at besøge, så kontakt lederen af

besøgstjenesten:

Annette Thuesen,

Sønderhedevej 22, Vorbasse, tlf. 60 23 19 57.

BØRNEKREDS

Børnekredsen mødes på Stoppestedet hver tirsdag kl. 14.30 - 16.00 (ikke i skoleferier).

Alle børn fra 4 år er velkomne.

Ledere: Gitte Thomsen - Lise Hasle - Lene Knudsen - Anne Mette Jakobsen

UDSYN

Vi mødes på Stoppestedet på **onsdage i lige uger**:

Marts: 08.03. og 22.03.

April: 05.04. og 19.04. (Sæsonafslutning)

Alle møder starter kl. 14.00 på Stoppestedet

Lilly Jørgensen, kontaktperson

KONTAKTPERSONER

Mandagscafé:

Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Idræt om dagen:

Emmy Schmidt, tlf. 75 33 35 68

Børnekredsen:

Anne Mette Jakobsen, tlf. 75 33 34 12

Indre Mission (IM):

Jørgen Christensen, Dalagervej 10, tlf. 30 42 04 95

KFUM's Soldatermission:

Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17

Vorbasse Seniorer:

Birgit Pøl Nielsen, tlf. 40 79 60 99

Røde Kors:

Annette Thuesen, tlf. 60 23 19 57

Søndagsskolen:

Ulla Emanuelsen, tlf. 75 33 38 87

Udsyn:

Lilly Jørgensen, tlf. 20 33 58 97

Lokalhistorisk arkiv:

Jørgen Møller, Tlf. 20 80 36 38.

Skjoldbjerg Beboerforening:

Hans Peder Kristiansen, tlf. 23 81 90 00.

Frihavnens Venner:

Lilly Knudsen, tlf. 75 33 30 62

Høreforeningen:

Kristian Hansen, tlf. 75 33 33 14

Sogneindsamling:

Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Vorbasse.dk:

Inger Donslund.

Nyheder og arrangementer til vorbasse.dk sendes til vorbasse@vorbasse.dk

KFUM og KFUK i Vorbasse:

Charlotte B. Lundsgaard, tlf. 75 33 39 19

Afdelinger:

Klub Magnum

Unge/voksne

Familie arbejde

Fokusaftner

Fredagsmylder

OBS:

Det er foreningens eget ansvar at maile til kirkebladet med ændring af kontaktpersoner eller lignende.

GUDSTJENESTER

FEBRUAR		VORBASSE		SKJOLDBJERG	
26.	Fastelavn	9:00		10:30	
MARTS					
5.	1.s.i fasten	10:30		9:00	Kirkekaffe
12.	2.s.i fasten	9:00	Sogneindsamling		
19.	3.s.i fasten	10:30	Søndagsskole		
26.	Midfaste			10:30	Jørgen Johansen
APRIL					
2.	Mariæ bebudelsesdag	10:30	Konfirmandgudstjeneste		
9.	Palmesøndag			9:00	Jørgen Johansen
13.	Skærtorsdag	10:30		19:00	
14.	Langfredag	9:00		10:30	
16.	Påskedag	10:30	Søndagsskole	9:00	
17.	2.påskedag			10:30	
23.	1.s.e.påske	10:30	Kirkefrokost, Menighedsmøde		
30.	2.s.e.påske	9:00		10:30	
MAJ					
7.	3.s.e.påske	10:30	Søndagsskole	9:00	
12.	Bededag	9:00	Konfirmation	13:00	Konfirmation
		11:00	Konfirmation		
14.	4.s.e.påske	9:00	Konfirmation		
		11:00	Konfirmation		
21.	5.s.e.påske			10:30	
25.	Kr.himmelfartsdag	9:00	Jørgen Johansen, kirkekaffe		
28.	6.s.e.påske			10:30	Jørgen Johansen

KOMMENDE INDSAMLINGER: 5. marts til 13. april: Folkekirkenes nødhjælp. **12. marts: Sogneindsamling.** 16.-17. april: KFUM og KFUK i Danmark. 23. april - 5. juni: Wutomi Agri

VORBASSE SØNDAGSSKOLE: 19. marts, 16. april og 7. maj kl. 10:30 i kirken og Sognehuset.

KIRKEBIL: Der kan til alle gudstjenester bestilles kirkebil. Kontakt Billund Taxa, Tlf. 75 35 35 06, senest 1 time før gudstjenesten begynder.
Kørslen er gratis.



FOLKEKIRKEN