

Kirke- og sognebladet

NR. 3 JUNI – JULI – AUGUST 2014



Det nyanlagte lapidarium



Vorbasse



Skjoldbjerg

ADRESSER

Sognepræst

Susanne Østbjerg

Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse

Mail: SOE@km.dk

Tlf. 75 33 30 35

Tlf. 28 25 41 01

Mandag fri.

Ferie i ugerne: 22, 30, 31 og 32

Efteruddannelse i uge: 36

I ferien varetages embedet af konstitueret sognepræst Dorte Kirkegaard, Hejnsvig.

Graverkontoret

Kirkegade 21, 6623 Vorbasse

Mail: Vorbasse.kirke@gmail.com

Tlf. 75 33 38 18

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Søren Møller Madsen

Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Tlf. 50 73 74 78

Kirketjener ved Skjoldbjerg kirke

Ernst Thomsen,

Knuden 3, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Tlf. 21 77 78 17

Organist

Kjeld Møller Heinsen,

Silkehalevej 4, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 77 83

Tlf. 27 77 13 80

Kjeld.heinsen@stofanet.dk

Skjoldbjerg kirkehus: Tlf: 75 33 46 15

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

MENIGHEDSRÅD

Formand

Lone Hansen

Skjoldbjergvej 35C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Tlf. 20 30 82 70

Mail: lokiha@netfiber.dk

Kirkeværge, Vorbasse

Erling Jensen

Fittingvej 19, 6623 Vorbasse

Tlf. 24 41 71 74

Mail: mwejensen@gmail.com

Kirkeværge, Skjoldbjerg

Sonja Madsen

Grønnegade 7, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Tlf. 75 33 37 62

Mail: sonja.madsen@lynhurtig.dk

KIRKEBLADET

Kirkebladet udgives af menighedsrådet. Redaktion: Sonja Madsen, Birgit Thomsen, Hans Ravn, Eva Frank og sognepræsten (ansvarshavende). Deadline til næste kirkeblad: 7. juli 2014 til

Susanne Østbjerg

Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse

Mail: SOE@km.dk

Tlf. 75 33 30 35

Tlf. 28 25 41 01

PRÆSTENS SPALTE

Når en ny biskop bliver indsat i bispeembedet, træder han ind i en lang tradition, som går helt tilbage til den kristne kirkes begyndelse.

Titlen biskop stammer fra det græske ord episkopos, som betyder ”opsynsmand” eller ”tilsynsmand”. I Det Nye Testamente nævnes det flere gange, at de første kristne menigheder havde sådanne tilsynsmænd blandt deres ledere.

De første egentlige beskrivelser af biskoppens rolle har vi fra omkring år 100 e.Kr. Vi ved, at biskoppen var menighedens leder, at der kun kunne være en biskop i menigheden og at biskoppen allerede på det tidspunkt ordinerede præster, før de tiltrådte deres embede. På samme måde skulle en biskop indvies af en anden biskop. Man mente, at apostlene havde indviet de første biskopper, og at der altså var en ubrudt række helt tilbage til apostlene. Dette kaldes den apostolske succession. I mange kirker lægger man stadig stor vægt på den apostolske succession bl.a. i den romerskkatolske kirke.

I løbet af oldtiden blev biskopperne leder af et større område – et stift. I centrum af stiftet var ofte en større by, hvorfra biskoppen holdt opsyn med stiftets øvrige menigheder. Dette organisatoriske system blev knyttet tæt sammen med den statslige administration i det 4. århundrede, da kristendommen blev statsreligionen i Romerriget. I den forbindelse opstod titler som ærkebiskop, patriark og pave, da det blev nødvendigt at have et hierarki blandt biskopperne.

Gennem historien har der været utallige magtkampe mellem de verdslige og de gejstlige ledere, og i perioder agerede biskopperne mere som fyrster og statsmænd end som kirkeledere.

I forbindelse med reformationen brød man med pavekirken i Rom, den apostolske succession og titlen biskop blev afskaffet. Der blev i stedet indsat superintendenter en latinsk titel, som stort set betyder det samme som biskop, nemlig ”opsynsmand”.

Superintendenterne var kongelige embedsmænd, som bl.a. holdt opsyn med, at reformationen blev gennemført ordentligt. Efter nogle år mente man dog, at den lange titel var for besværlig, og superintendenterne fik igen titel som biskopper.

I dag er biskoppen stadig kongelige embedsmand, men bliver valgt af stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster, og det er næppe gået ubemærket hen, at Ribe stifts menighedsråd og præster netop har været til stemmeurnerne og valgt ny biskop. Provst Elof Westergaard, Silkeborg, fik 64,35 procent af stemmerne og bliver dermed indsat som ny biskop i Ribe stift ved en højtidelighed i Ribe domkirke søndag d. 1. juni.

Tillykke til Elof og velkommen tilbage til Ribe stift.

NY GRAVER



Mit navn er Søren Møller Madsen, og som formanden for menighedsrådet tidligere har annonceret i kirkebladet, er jeg den nye graver. Jeg er uddannet planteskolegartner og produktionsleder. Derudover har jeg taget en halv pædagoguddannelse men afbrød uddannelsen, bl.a. fordi jeg savnede det fysiske arbejde. Jeg er opvokset i Skjoldbjerg, men har boet en årrække i bl.a. Århus. Da vi skulle have børn, ønskede vi mere nærhed og ro, derfor flyttede vi tilbage til Skjoldbjerg. Min kone arbejder som hjemmesygeplejerske i Billund Kommune. Vi har 3 dejlige drenge på 5, 8 og 10 år, som alle går på Vorbasse skole. I min

fritid er jeg spejderleder for ulvene og juniorerne i Vorbasse. Derudover er jeg med i Vorbasse KFUM's idræts ledergruppe.

Nu har jeg været graver i en måneds tid, og jeg føler mig meget privilegeret. Det er en spændende arbejdsplads, hvor man møder mange mennesker og har mange forskellige arbejdsopgaver.

Vi har i marts måned haft gang i to store projekter. Først har der været anlæggelse af nyt lapidarium, som er en samling af gamle bevaringsværdige gravsten, det er placeret i vestlige ende af kirkegården. Dyssegården anlæg har hjulpet med at opbygge lapidariet, og gravstenene er nu placeret, så de bliver bedre præsenteret. Dernæst har der været fældning af de store bøgetræer på kirkegården. En beslutning som menighedsrådet havde taget, inden jeg startede, da bøgetræerne var syge af råd eller misvækst. Så det er ikke fordi, jeg gerne vil starte med en bar mark, og træerne vil blive erstattet af nogle andre til efteråret. I præstegårdshaven havde asketræerne fået en svampesygdom kaldet asketoptørre, derfor skulle de fjernes. Derudover er andre gamle og syge træer fjernet, så der bliver plads til de mange nye bøgetræer, som står i bunden.

Der er mange ting, som jeg skal lære og sætte mig ind i, men jeg har heldigvis gode kollegaer, som hjælper mig på vej. Hvis nogen undrer sig over at tingene ikke er som de plejer, eller der er nogle problemer, skal de bare rette henvendelse til mig. Så vi kan få en snak om tingene, og jeg vil prøve at finde en løsning eller en forklaring på problemet.

Søren Møller Madsen



I vil også kunne møde Anni, Lis, Hans og Eva på kirkegården.

KIRKEKONCERT

Husk at komme til koncert i Vorbasse kirke med Willy Egmos og Skjern kirkekor **søndag d. 25. Maj kl. 19.30**. Se omtalen i sidste kirkeblad.

PINSE PÅ PLÆNEN

Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste ved Vorbasse kirke **2. pinsedag d. 9. juni kl. 10.30**. I år har vi flyttet gudstjenesten til plænen ved sognehuset, men vi håber, at der er lige så mange, som der plejer, der har lyst til at fejre gudstjenesten under åben himmel. Ved gudstjenesten medvirker både minikonfirmanderne og KFUM og KFUK i Vorbasse. Ligesom musikskolen og spejderne er involveret. Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte madpakker, der er fri leg og menighedsrådet sørger for kaffe med lidt sødt.

I til fælde af regnvej, holder vi gudstjeneste i kirken og spiser madpakker i sognehuset.

SOGNEEFTERMIDDAG

Vi har igen i år valgt at holde sogneeftermiddag herhjemme omkring kirken og sognehuset.

Der er gudstjeneste **tirsdag d. 3. juni kl. 14:00** hvor sognepræst Elise Lind Balslev fra Bramming er prædikant, derefter vil der blive serveret kaffe i sognehuset. Efter kaffen vil Elise underholde om emnet "Det forsømte forår" af Kaj Munk. Elise har



Elise Lind Balslev

Digterpræsten Kaj Munk skrev sine erindringer i 1942, som han kaldte "Foråret så sagte kommer". Det er usædvanligt at skrive sine erindringer, når man kun er midt i 40'erne, men han følte, at alt kunne ske. Og deri havde han helt ret, for kun to år senere blev han likvideret.

Men vi er heldige, at han nåede det. For vi har nu en meget smuk skildring fra børnehøjde af en barndom på landet hos fattige, men gode folk. Han kom til Marie og Peter Munk som forældreløs



MARKEDSGUDSTJENESTE

Torsdag d. 17. juli 2014 kl. 11.00 vil der også i år i samarbejde med Vorbasse grundejerforening blive arrangeret en kort markeds-gudstjeneste i forbindelse med åbningen af årets marked. Gudstjenesten finder sted i "Pubben" ved Drivvejen. Efter gudstjenesten er der officiel åbning af markedet med bl.a. tale og flaghejsning. Alle er meget velkomne.



en fantastisk evne til at fortælle så levende, at man er der selv!

Efter en spændende eftermiddag sluttet der af med aftensmad.

Tilmelding senest mandag d. 26. maj 2014 til: Ingrid Bech tlf. 75 33 32 64. *Pris kr. 150,-*

6 årig fra Maribo og oplevede naturen og dyrelivet på et lille lollandsk husmandssted. Hans biologiske mor havde før sin død ønsket, at han kom til mennesker, som ingen børn havde i forvejen, da hun var bange for, at han ellers ville komme til at stå i skyggen. Han kom ikke i skyggen, tvært imod. Han blev elsket og opdraget og støttet til at gå sine egne veje af sine adoptivforældre. Og som helt ung skrev han teaterstykker, selvom han aldrig havde været i teatret....

Kaj Munks erindringer vil blive genfortalt sådan, at man næsten kan høre hans egen stemme.

SANGAFTEN PÅ FRIHAVNEN

Menighedsrådet indbyder til sangaften på Frihavnen **tirs. 1. juli og tirs. 5. aug. kl. 19 – ca. 21**. Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger meget gerne for transport, man bedes blot kontakte Ingrid Bech i Vorbasse (75 33 32 64) eller Birgit Thomsen i Skjoldbjerg (75 33 45 11). Kaffen koster 15,-kr

GUDSTJENESTER PÅ FRIHAVNEN

Der er gudstjeneste på Frihavnen for alle sognets pensionister **onsdag d. 21. maj, onsdag d. 18. juni, onsdag d. 20. august kl. 15:00**. Vi starter kl. 14:30 med fælles kaffebord, som koster 15,- kr. Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesterne. Juligudstjenesten lægges igen i år til "Pubben" på markedspladsen. Frihavnsens beboere kan få hjælp af vennekredsen til transport til pladsen.

TANKER OM HØJSKOLEDAGEN

29. marts 2014 var dagen, hvor vi i menighedsrådet prøvede noget nyt af. Vi havde i aktivitetsudvalget talt om, at det kunne være spændende, at prøve om vi kunne afholde en "Højskoledag." Det skulle være noget med et foredrag, og en sangtime samt lidt godt at spise.

Vi havde aftalt med Gert Eilrich fra DRsyd, at han skulle holde et foredrag om hans oplevelser med kendte og ukendte gennem den tid, han har været på radioen. Han holdt et spændende og muntert foredrag. Efter en god middag var det tid til en sangtime med sange fra Højskolesangbogen, som Bent Svarre stod for. Han er, som han selv sagde, "cyklende organist". Han afløser i flere kirker omkring Brørup og Holsted. Efter en god time med sang rundede vi dagen af og gik hver til sit.

Vi er i udvalget godt tilfredse med forløbet og tænker, at vi vil prøve igen.

På udvalgets vegne
Hans Ravn



BESØG AF MISSIONÆRFAMILIE

Missionærfamilien Tine og Anders Pradgaard Møberg gæster Vorbasse Sognehus **torsdag den 19. juni kl. 18.00** for at fortælle om deres tilværelse som missionærfamilie i Addis Ababa i Etiopien.

Aftenen starter kl. 18.00, hvor vi spiser sammen. Derefter vil Tine sammen med de fire børn Liv 11 år, Ruben 10 år, Vicki Bjørk 4 år og Storm 3 år fortælle om, hvordan det er som familie at leve på en helt anderledes måde, end da de boede i Kolding. Efter at Tine har fortalt om familiens hverdag, går hun sammen med de fremmødte børn ind ved siden af for at forberede noget til senere på aftenen. Derpå får Anders ordet for at fortælle om, hvorfor det er vigtigt at være i Etiopien som missionær, hvad deres arbejde består i, og hvad vi kan gøre for at give den hjælpende hånd, som der er så meget brug for.

Tine og Anders har begge boet i Vorbasse. Tine på Parkvej nr. 9 og Anders på "Fælleslykke" ved siden af Cafe Stoppestedet.

Når datoen nærmer sig, kan I se mere af programmet på www.vorbasse.dk

Maden koster ikke noget, men der er indsamling til det arbejde, Tine og Anders har med at gøre.

Udsyn, KFUM og KFUK samt Indre Mission

VIKAR I HEJNSVIG

Sognepræst Jørgen Johansen, Hejnsvig, som normalt afløser her i Vorbasse og Skjoldbjerg skal opereres i juni og vil være sygemeldt hen over sommeren. Det er derfor hans vikar Dorte Kirkegaard, som også vil afløse her i Vorbasse og Skjoldbjerg.

SØ

BESØG AF KONFIRMANDER

Den 4. og 5. marts havde jeg den glæde at have besøg af 5 kommende konfirmander. Da der er lidt langt at gå til Skjoldbjerg, hentede jeg dem ved Sognehuset. Vi havde en rar time hvor vi snakkede om meget forskelligt. Konfirmanderne havde forberedt nogle spørgsmål hjemmefra. Gode spørgsmål som fik mig til at tænke, om jeg var så betænksom i deres alder. Vi snakkede om salmevers, og hvor mange gange man skulle komme i kirken.

Jeg kunne godt huske, hvor svært det havde været at komme i kirken, da jeg var en genert konfirmand i 1968. Vi fik dengang at vide, at vi skulle sætte os foran, og det var jeg ikke vild med, for sæt jeg ikke fik rejst mig op på det rigtige tidspunkt.

De ville gerne vide, om jeg troede på Gud, og hvad han betød for mig og mit liv.

Vi snakkede om, hvad konfirmationen betød for os, og hvordan den skulle fejres. Selvfølgelig ville de gerne vide, hvad jeg fik i gave. Så kom snakken om gaver kontra penge. Blå mandag blev der også snakket

samt andendagstøj. I dag bliver konfirmander hentet i specielle køretøjer o.l. Jeg blev kørt i min morfars bil, som jeg bedst kunne huske, fordi den altid lugtede af cigar, og jeg blev køresyg efter få km. Vi kom også omkring mange andre ting som altertavler og malerier af forskellige kunstnere. En saftvandskande der dryppede, den kunne Kasper lige fixe med en serviet og noget tape. Jeg fik lov til at gætte og ramte næsten rigtigt, på hvad de havde som mål for deres uddannelse og voksne liv.



Det var to dejlige besøg, og jeg håber jeg får chancen næste år. Nu glæder jeg mig til konfirmandweekenden sammen med disse skønne unge mennesker.

*Hilsen og tak fra
Sonja Madsen*



KONFIRMANDWEEKEND

Igen i år var vejret med os til årets konfirmandweekend. Det store hold konfirmander indtog Sognehuset lørdag d. 26. og søndag d. 27. april og med god hjælp fra forældre, frivillige og menighedsrådet gik det hele op i en højere enhed. Weekenden afsluttedes traditionen tro med konfirmandernes egen gudstjeneste – og det klarede de med stor succes.

SØ



KONFIRMATIONER 2015

Næste år er der *konfirmation* i **Vorbasse kirke fredag d. 1. maj kl. 9:00 og kl. 11:00** og i **Skjoldbjerg kirke søndag d. 3. maj kl. 10:30**.

Indskrivning af næste års konfirmander sker i august 2014. Alle elever i 6 klasse modtager invitation til indskrivning før sommerferien. Hvis der er nogen som ikke går i den nuværende 6. klasse, men som ønsker at blive konfirmeret i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirker i 2015, skal I kontakte sognepræsten.

Søndag d. 31. august kl. 10:30 er der "*Hvorfor-gør-vi-sådan-gudstjeneste*" i Vorbasse kirke. Ved denne gudstjeneste vil nogle af de ritualer og traditioner gudstjenesten indeholder, blive forklaret og kon-



firmanderne og deres forældre bliver måske klædt lidt bedre på til det kommende års gudstjenester i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, men alle er velkomne til denne gudstjeneste.

Konfirmandundervisningen starter i **uge 37 i september 2014**.



SOGNEINDSAMLING

Søndag den 9/3 havde vi indsamling til Folkekirkes Nødhjælp.

Tit har vi gået og frosset og ikke kunne holde varmen, men i år var det et fantastisk vejr.

Vi var 23-25 indsamlere, så næsten alle ruter var besat. Traditionen tro var der også gymnastikopvisning i hallen, så også her måtte vi ned med et par rasl-bøsser.

Dejligt at sparekassen igen i år ville lægge lokaler og lidt frokost til.

Nå- ja- Så var der lige resultatet. 17.000 kr. eller ca. 18 kr. pr husstand bragte os mellem de 100 bedste sogne i Danmark. " Det er ikke så ringe endda. " TAK til alle som bidrog med godt humør når der blev banket på døren og TAK til dem der afsatte en søndag formiddag til at samle ind.

Annelise Andersen og Erling Jensen

MAJ			
Torsdag	22.	Kl. 10.00	Babysalmesang i Vorbasse
Lørdag	25.	Kl. 19.30	Kirkekoncert med Willy Egmosse og Skjern kirkekor i Vorbasse kirke.
JUNI			
Mandag	2.	Kl. 18.30	Bibelkreds 1 og 2, udflugt. Afgang fra sognehuset.
Mandag	2.	Kl. 19.30	IM: Bibelkredse i hjemmene.
Tirsdag	3.	Kl. 14.00	Sogneeftermiddag: Gudstjeneste og foredrag om "Det forsømte forår" ved Elise Lind Balslev fra Bramming, derefter kaffe og aftensmad i sognehuset. Se s. 4
Onsdag	4.	Kl. 19.00	Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus
Torsdag	5.	Kl. 10.00	Babysalmesang i Vorbasse kirke
Torsdag	5.	Kl. 17.30	KFUM og KFUK i Vorbasse Grundlovshygge hos Gitte og Gert Thomsen, Fittingvej 48. Kom og nyd din medbragte eftermiddagskaffe, derefter leg i haven. Kl. 17.30 er Grillen klar til dit medbragte aftensmad. Aftenen slutter med en andagt kl. 19.00
Torsdag	5.	Kl. 19.30	IM: Bibelkredse i hjemmene.
Fredag	6.	Kl. 19.30	IM: Bibelkredse i hjemmene.
Fredag	13.	Kl. 18.00	Fredags Fræs - Klub Magnum afslutnings fest med Farmer OL. Vi mødes kl. 18.00 ved Stoppestedet
Onsdag	18.	Kl. 15.00	Gudstjeneste på Frihavnen
Torsdag	19.	Kl. 18.00	Udsyn, KFUM og KFUK samt Indre Mission. Besøg af missionærfamilien, Tine og Anders Pradsgaard Møberg i sognehuset. Se s. 5
Lørdag-/ Søndag	21. -22.	Kl. 8.20	Efterløn og pensionistforeningen. To dages tur til København/ Cirkusrevyen. Fælles kørsel fra Prikken
Mandag	23.	Kl. 17.30	KFUM og KFUK i Vorbasse Skt. Hans aften. Alle er velkommen hos Randi og Peter V. Thomsen, Skjoldbjergvej 33. Kl. 17.30 er grillen klar til din medbragte aftensmad. Inden vi tænder det store bål, holder vi en andagt kl. 19.00



JULI

IM: Ingen lokale møder; men vi henviser til teltmøder og bibelcampings

Tirsdag 1. Kl. 19.00 Sangaften på Frihavnen

Mandag 7. Deadline til kirkebladet

Torsdag 17. Kl. 11.00 Markedsgudstjeneste i "pubben" ved Drivvejen

Onsdag- 23.
Lørdag -26. Sønderjyllandstur til Løgumkloster. Se s. 9

AUGUST

Mandag 4. Kl. 19.30 Bibelkreds hos Birgit og Ernst Thomsen, Knuden 3

Mandag 4. Kl. 19.30 IM: Bibelkredse i hjemmene

Tirsdag 5. Kl. 19.00 Sangaften på Frihavnen

Torsdag 7. Kl. 19.30 IM: Bibelkredse i hjemmene

Fredag 8. Kl. 19.30 IM: Bibelkredse i hjemmene

Tirsdag 12. Kl. 9.30 Efterløn og pensionistforeningen. Tur til Grønhøj Kro og Museum. Rundvisning på Morten Korch museet, middag på kroen. Togtur i Mønsted Kalkgruber. Her får vi kaffe kringle og ostemad. Hjemturen går over Dollerup Bakker og Hald sø. Med bus fra Prikken. Se s. 10

Torsdag 14. Kl. 19.30 IM: Bedemøde

Tirsdag 19. Kl. 17.00 Efterløn og pensionistforeningen. Kreds Sydvest. Sommerfest i Helle Hallen. Middag med underholdning og dans. Tilmelding til: Ejvind Bech. 75333264. Se s. 10

Onsdag 20. Kl. 15.00 Gudstjeneste på Frihavnen

Torsdag 21. Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus

Torsdag 21. Kl. 19.30 IM: Møde ved Gert Grube, Gårslev

Mandag 25. Kl. 19.30 IM: Kredsmøde i Løvlund Missionshus v/missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg

Tirsdag 26. Kl. 14.00 Efterløn og pensionistforeningen. Kirkedag ved provst Børge Terp Ejstrupholm. Efterfølgende kaffe i Sognehuset. Se s. 10

SKJOLDBJERG - ALMSTOK KULTURHUS



GRILAFTEN

Lørdag 21. juni kl. 16.00. Vi starter med fælles aktiviteter på sportspladsen, hvis vejret er til det ellers indendørs. Vi tænder op i grillen, og medbragt mad nydes. Vi sælger drikkevarer.

CAFEAFTEN

Der er Cafeaften en lørdag i september. Datoen og kunstner er ikke endelig fastlagt endnu, men bliver det snart. Se vores hjemmeside www.skjoldbjerg-medborgerhus.dk

Alle arrangementer foregår i/ved Skjoldbjerg Medborgerhus.

Inge Martinussen

SØNDERJYLLANDSTUR

Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium fra onsdag **den 23. juli til lørdag den 26. juli 2014**

Bussen vil køre fra Vorbasse, Hejnsvig, Grindsted og Billund onsdag eftermiddag og retur igen lørdag eftermiddag.

Under opholdet i Løgumkloster vil der være forskellige tilbud på udflugter, foredrag og musikalske oplevelser. Fuld forplejning er også incl. i prisen.

Øvrige oplysninger kan indhentes hos turlederne Lilly og Knud Erik Jørgensen, Vorbasse, tlf. 75333546 eller hos Ingrid og Henry Kristensen, Grindsted, tlf. 76720220

I øvrigt kan tilmelding foretages direkte til Løgumkloster Refugium på 74743301, se i øvrigt www.loegumkloster-refugium.dk

Knud Erik og Lilly



VORBASSE EFTERLØN- OG PENSIONISTFORENING

Lørdag d.21.-22. juni. To dages tur til København/Cirkusrevyen. Fælleskørsel fra Prikken kl.8.20.

Tirsdag d. 12. august. Tur til Grønhøj Kro og Museum.

Rundvisning på Morten Korch museet, middag på kroen. Togtur i Mønsted Kalkgruber. Her får vi kaffe kringle og ostemad. Hjemturen går over Dollerup Bakker og Hald sø. Med bus fra Prikken kl.9.30.

Tirsdag d.19. august kl.17.- Kreds Sydvest. Sommerfest i Helle Hallen. Middag med underholdning og dans.

Tilmelding til: Ejvind Bech. 75333264

Tirsdag d. 26.august kl. 14.00 Kirkedag ved provst Børge Terp, Ejstrupholm i Vorbasse Kirke.

Efterfølgende kaffe i Sognehuset.

Tirsdag d. 09. september. Tur til Glud Museum med guidet rundtur i museet. Middag i Museumscafeen.

Oplevelses rundtur på Juelsminde halvøen. Eftermiddagskaffe. Med bus fra prikken kl.10.-.

VIPsamliv

Indbydelse

8 dates for dig og din partner



Gaveide: Giv denne indbydelse og tillyd at passe børnene

Kære par

*Vi vil gerne invitere jer på 8 dates.
8 dates der kan forandre jeres liv.
Jeres liv sammen som par.*

*Vi vil give jer nogle fif, der gør I bliver klogere på hinanden.
Gør mere for hinanden.
Vil holde mere af hinanden.*

*Alt dette vil vi gøre for jer
- det eneste I skal gøre er at melde jer til
Og nyde hinandens selskab disse 8 aftener*

*Vi respekterer privatlivets fred
- og alle samtaler bliver holdt fortroligt mellem jer som par*

Parkurset fortsætter

Efter et år med pause, har vi valgt, at fortsætte med parkurser. Vi har valgt at det nu er gratis at deltage, og planen er at lave de 8 aftener mere som dates for parrene.

Vipsamliv er startet i Hejnsvig og Vorbasse Sogne med det formål at støtte parforhold og samliv i alle forskellige livssituationer. Der er ikke tale om terapi eller psykologisk behandling, men om støtte på et forebyggende plan.

Projekt VIPsamliv har udviklet sig løbende siden de første visionsmøder i 2006, hvor lokale ildsjæle og menighedsrådsmedlemmer fra Hejnsvig, Vesterhede, Vorbasse og Skjoldbjerg-området satte sig for at udvikle en række tilbud som en håndsrækning til sunde og gode relationer i den moderne familie i en travl tid.

Arbejdet tager udgangspunkt i folkekirkens og kristendommens værdigrundlag.

Vil I have en masse fantastiske fif til at gøre jeres parforhold bedre? Så er det nu I skal melde jer til! Vi glæder os til endnu engang at hjælpe jer med, at

være med til at gøre jeres parforhold endnu bedre. 8 dates, 8 candlelight dinners, 8 aftener i selskab med din elskede. Brug det som dates, nyd at I ikke skal lave mad, og slap af denne aften sammen med din elskede. Det er DIN mulighed for at gøre noget for kærligheden i dit parforhold.

Emner som indgår:

- Opbyg et solidt grundlag
- Kunsten at kommunikere
- Konfliktløsning
- Tilgivelsens kraft
- Forældre og svigerforældre
- Et godt sexliv
- Kærligheden i funktion

Kurset afholdes i Vorbasse i det nye sognehus. Disse aftener forgår om **onsdagen kl. 19-21.30. I efteråret 2014 er det uge 44, 46, 48 og 50. Og i foråret 2015, i uge 4, 6, 8 og 10.**

Der kan tilkøbes spising for 150 kr. pr. aften/pr. par og det er fra kl. 18.30.

BØRNEFESTIVAL



Festlige dage til Børnefestivali Randers

35 børn og 7 ledere fra KFUM og KFUK i Vorbasse tilbragte weekenden i selskab med 1000 andre børn og 300 ledere fra KFUM og KFUK foreninger fra andre dele af landet til KFUM og KFUKs Børnefestival i Randers.

De lokale deltagere fik en rigtig stor oplevelse på festivalen, der rummede en stor buket af forskellige-arte tilbud.

Deltagerne kom helt op på mærkerne lørdag aften, da sangeren Mohamed Ali, der blev nummer to ved det danske melodi grand prix i 2013, og tidligere har været med i X-factor, indtog scenen. Hans optræden fik især pigerne op på mærkerne.

Lørdag aften blev der sat rekord i stopdans med over 900 børn, som så kom i børnenes rekordbog.

Lørdag eftermiddag var deltagerne spredt rundt i Randers og omegn, hvor de deltog i forskellige værksteder, som man på forhånd havde tilmeldt sig. Nogle var på besøg i Randers Regnskov. Andre spillede håndbold med nogle af håndboldpigerne fra Randers HK, mens endnu andre deltog i et sangkor, lavede ansigtsmasker eller hyggede sig i det kreative værksted.

KFUM og KFUK er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, og derfor var forkyndelsen af det kristne evangelium også en naturlig del af Børnefestivalen. Det kom til udtryk i aftenandagter og en stor afslutningsgudstjeneste søndag formiddag

i Arena Randers, der dannede base for festivalen. Lørdag formiddag var afsat til kreativt bibelarbejde, hvor et par klovn i selskab med "mennesker fra Jesu tid" formidlede de gamle fortællinger i et sprog, som børnene kunne forholde sig til.

Det var en flok trætte børn, men mætte på oplevelser, der vendte hjem fra Randers. Allerede nu kan de begynde at glæde sig til næste Børnefestival i KFUM og KFUK, der finder sted i 2016 i Holstebro-området.

På trods af træthed og hæse stemmer sang alle børn og ledere festivalsangen på vej ud af bussen, da de ankom til Vorbasse søndag eftermiddag.

Med venlig hilsen
Julie & Peter V. Thomsen,
KFUM og KFUK i Vorbasse



Grupperådet

Pernille Svensson, 26 36 73 70

De Grønne Pigespejdere (piger 4. klasse og opefter)

Møderne holdes hver anden onsdag kl. 18:30-21:00 i spejderhuset undtagen i skoleferier

*Trospfører: Annette Thuesen, 75 33 32 69***Grønsmitter** (piger, 1.-3. klasse)

Møderne holdes hver tirsdag kl. 17:00-18:30 i spejderhuset undtagen i skoleferier

*Smutteledere: kontaktperson er Angela Neuleman, 61542801***KFUM spejderne** (dreng 6. klasse og opefter)

Møderne holdes hver anden onsdag kl. 18:30-21:00 i spejderhuset undtagen i skoleferier

*Trospfører: Anders Ernst, 28 76 66 23***Junior spejderne** (dreng 4.-5. Klasse)

Møderne holdes hver anden onsdag i lige uger kl. 18:30-21:00 i spejderhuset undtagen i skoleferier

*Trospfører: Klaus Buhl, 22 32 20 13***Ulveunger** (dreng, 1.-3. klasse)

Møderne holdes hver torsdag kl. 18:00-19.30 i spejderhuset undtagen i skoleferier

*Ulveleder: Klaus Buhl, 22 32 20 13***KONTAKTPERSONER****Idræt om dagen:**

Emmy Schmidt, 75 33 35 68.

Børnekredsen:Anne Mette Jacobsen,
75 33 34 12.**Indre Mission (IM):**

Ernst Andersen, 51 80 79 78.

KFUMs Soldatermission:

Ernst Thomsen, 21 77 78 17.

Vorbasse Efterløn og Pensionistforening:

Ejvind Beck, 75 33 32 64.

Røde Kors:

Annette Thuesen, 75 33 32 69.

Søndagsskolen:

Ulla Emanuelsen, 75 33 38 87.

Udsyn:

Ida Thomsen, 75 33 33 24.

Lokalhistorisk arkiv:

Jørgen Møller, 20 80 36 38.

Vorbasse Kultur og Underholdning:

Thomas Hansen, 40 95 71 41.

Skjoldbjerg Beboerforening:Hans Peder Kristiansen,
23 81 90 00.**Frihavns Vener:**

Lilly Knudsen, 75 33 30 62.

Høreforeningen:

Kristian Hansen, 75 33 33 14.

Sogneindsamling:

Anna Lise Andersen, 21 43 45 88

KFUM og KFUK I Vorbasse:Charlotte B. Lundsgaard,
75 33 39 19**Afdelinger:**

- Klub Magnum
- Unge/voksne
- Familie arbejde
- Fokusaftner
- Fredagsmylder

Obs: Det er foreningens eget ansvar at maile til kirkebladet med ændring af kontaktpersoner eller lignende.

**RØDE KORS**

Er du alene og ønsker en daglig opringing, så kontakt lederen af telefonkæden: Inger Vitved-Jensen, Gammel Grenevej 1, Vorbasse, tlf. 75 33 31 59.

Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv at besøge, så kontakt lederen af besøgstjenesten: Annette Thuesen, Sønderhedevej 22, Vorbasse, tlf. 75 33 32 69

KRE` HØLLET OG HANS BØRN (4)



Af Sven Tygesen

Lillebror Jakob var en helt anden type end Jens. Han var hverken så stærk eller så stabil som Jens. Allerede som ung havde han svært ved at blive i sine pladser i ret lang tid. Det var måske grunden til, at han fik et ret omflakkende liv. Jakob blev handelsmand og kørte rundt med sin vogn og sin islænderhest og solgte lertøj, potter, fade og kander. Han kom vidt omkring, fra Sdr. Omme i nord til Kongeåen i syd. Han var rimelig med sine priser, sikkert fordi det vistnok var mest anden sorterings-varer, han solgte. Hvor han fik dem fra, vides ikke.

Jakob ikke alene solgte, han købte også, hestehalehår og gamle klude. Begge dele kunne han sælge videre. Kludene fik han ikke meget for. De blev brugt som fyld til bl.a. madrasser. Hårene fra hestehalerne, som blev brugt til fremstilling af børster, var derimod i en god pris. Dem skulle han tit forhandle med karlene på gårdene om at købe. Det var ofte deres private forretning.

Til gengæld skulle de sørge for at hestene altid tog sig pænt ud, var rene og velstriglede. Det var i øvrigt i deres egen interesse at holde hestene i pæn stand, for hvis ikke halehårene var helt rene, kunne de ikke give en ordentlig pris.

På nogle punkter lignede Jakob og Jens hinanden. Ingen af gik særligt højt op i selv de almindeligste hygiejneregler, og de holdt begge meget af kaffepunch. Jakob var måske ikke helt så beskidt som Jens, til gengæld var han mere fordrunken. Han havde det lidt ligesom manden, der på sin firs års fødselsdag blev spurgt af præsten, hvordan han var blevet så gammel. Manden svarede: "Jo, hr pastor, jeg har levet regelmæssigt, stået tidligt op hver morgen, arbejdet



Fadet tilhører Elna Madsen. Hendes mor, der boede i Asbo, købte det af Jakob i 1959

hele dagen og gået snydefuld i seng hver aften!"

En gang havde Jakob overnattet i en stald, og så skete det forfærdelige, at han vågnede op om natten og var meget tørstig, så tørstig, at han drak den øl, som han som regel havde med sig, når han lagde sig til at sove, og som han skulle have til at starte næste dag på. Om morgenen havde han altså ingen øl, "og så var a nøj te å drikk` vand! Det gør a åller mier. A bløv så roste i mi hals, te a ku et snak i flier daw!" (Og så var jeg nødt til at drikke vand. Det gør jeg aldrig mere. Jeg blev så rusten i halsen, at jeg ikke kunne snakke i flere dage). - Nej, Jakob brød sig ikke om vand, heller ikke til at vaske sig i.

Hvis det havde været sløjt med fortjenesten på lertøjet, kunne Jakob godt blive et par dage på den gård, hvor han havde overnattet, og arbejde som daglejer - hvis der var brug for ham. Men det blev han som regel hurtigt træt af, og så var han væk igen.

Selv om Jakob altid var på farten, havde han altid sin faste bopæl. Omkring 1930 boede han i et hus på Bække Mark, og han boede ikke alene, han havde en husbestyrerinde. Hun havde temmelig mange børn, og somme tider var både konen og børnene med Jakob ude og sælge potter. Når folk så ham med det mylder af unger omkring sig, slog Jakob ud med hånden og sagde: "Ja, der er manne, å a er et fåer til jen jennest af dem, men a hå gjoer, hwa a ku`!" (Ja,

der er mange, og jeg er ikke far til én eneste af dem, men jeg har gjort, hvad jeg kunne!)

Husbestyrerinden var hos Jakob i flere år, så man må gå ud fra, at de har haft det tåleligt med hinanden. Men konen holdt nok lige så meget af sprut som Jakob, og når de havde fået noget i hovedet, skændtes de så det bragede, og ikke så sjældent endte det med, at de sloges. Det skete også en gang, da de var til marked i Bække. De tævede løs på hinanden, og konen svingede håndtasken og langede Jakob nogle drabelige slag med den. Trods det, var det hende, der måtte tage flugten. Hun reddede sig ind i en rutebil med kurs mod Bække Mark. Jakob sprang efter den og sendte en stråle af spyt, sort af snus efter den. Men rutebilen var allerede kommet op i fart, og suset fra den fik spyttet til at havne i fjæset på Jakob selv!

Det var måske efter den historie, konen valgte at forlade Jakob.

Man kan undre sig over, at der overhovedet var en kone, der ville flytte ind til Jakob. Hverken huset eller han selv var særlig appetitlige. Men enlige kvinder havde det svært dengang, især hvis de havde børn. Derfor var der mange, der måtte tage til takke med, hvad de kunne få, og det var tit pladser som husbestyrerinde hos en enlig mand. Så havde de i hvert fald tag over hovedet og mad til både deres børn og sig selv, og en beskedent løn gav det også. Der var dog en del af disse husbestyrerinder, der blev udnyttet groft, både arbejdsmæssigt og på anden måde og af til også snydt for deres løn. Trods det endte forholdet tit med, at parret blev gift. Man skal ikke udelukke, at de fik sympati for hinanden, måske ligefrem kærlighed. Men i mange tilfælde var det først og fremmest et praktisk arrangement for begge parter. Manden fik en fast og billig arbejdskraft i huset, og konen fik lidt sikkerhed for fremtiden.

Med socialreformen i 1933 blev forholdene lidt bedre for enker, som da fik ret til en beskedent enkepension. Andre alenemødre måtte stadig klare sig, som de bedst kunne og fortsat se efter annoncer med tilbud om pladser som husbestyrerinde. Annoncen skulle helst have følgende tilføjelse: Et barn ingen hindring.

Det skete af og til, at Jakob faldt i søvn på vognen, når han var undervejs hjem, især, hvis han havde en lille pind i øret. Men det skete der ikke noget ved, for hesten kendte vejen, og den bragte ham sikkert hjem hver aften.

Under krigen, da der var mørklægningstvang, skulle også både cykler og de få biler, der var, mørklægges. Lygterne blev blændet, så de kun lod et svagt lys slippe ud. En aften da Jakob nærmede sig Vorbasse, mødte han to cyklister. ”A styret lige ind imæll’ dem.

Men æ hest tråk ud te den jen side og det vå godt, for det vå et cykler. Det vå hund’ me en bil!” (Jeg styrede lige ind imellem dem, men hesten trak ud til den ene side, og det var godt, for det var ikke cykler. Det var hund’ me en bil!)

Jakob blev ikke boende på Bække Mark, men skiftede opholdssted flere gange. Det er lidt svært at finde kronologien i de forskellige steder. En tid boede han i et lille træhus i Høllund, i nærheden af det sted, hvor hans far og Karen Christine havde boet. Senere flyttede han ind i en form for kælderhus hos Ole Nielsen i Søndergade nr. 20. Til sidst boede han på Rankenbjergvej, hvor Jens Skov, Skovvang, havde givet ham lov til at have sin lille hytte i skoven.

Da var Jakob da kommet op i årene. Hans helbred begyndte at vakle, og til sidst greb naboerne ind og sørgede for at få ham på sygehuset. Derfra blev han sendt videre til statshospitalet i Middelfart. Der endte Jakob Høll’ sine dage d. 4. juni 1976.

Ethvert menneske har vel lov til at forvente at få sin del af lykken. Når man betragter Høllund-børnenes skæbne, synes man, at de er blevet snydt i den henseende, men det er umuligt at vurdere for andre. Forfatteren Peter Hoegh siger et sted: Det er aldrig for sent at få sig en lykkelig barndom. Forhåbentligt er det også lykkedes for Høllund-børnene.



Jakobs gravsten på Vorbasse kirkegård

PS Tak til alle de mennesker, som har hjulpet mig med oplysninger om Høllund-familien. Uden deres hjælp var der ingen historie blevet.

GUDSTJENESTER

JUNI

VORBASSE

SKJOLDBJERG

	1.	6.s.e. påske	9.00	Dorte Kirkegaard		
	3.	Sogneeftermiddag	14.00	Prædikant Elise Lind Balslev. Se s. 4		
	8.	Pinsedag	9.00		10.30	
	9.	2. Pinsedag	10.30	På plænen ved sognehuset. Se s. 4		
	15.	Trinitatis	9.00		10.30	
	22.	1.s.e. trinitatis	10.30		9.00	Kirkekaffe
	29.	2.s.e. trinitatis	9.00		10.30	

JULI

	6.	3.s.e. trinitatis	10.30		9.00	
	13.	4.s.e. trinitatis	10.30		9.00	
	17.	Markedsgudstjeneste	11.00	i ”Pubben” v. Drivevejen		
	20.	5.s.e. trinitatis			10.30	
	27.	6.s.e. trinitatis	9.00	Dorte Kirkegaard. Kirkekaffe		

AUGUST

	3.	7.s.e. trinitatis			10.30	Dorte Kirkegaard
	10.	8.s.e. trinitatis	9.00	Dorte Kirkegaard. Kirkekaffe		
	17.	9.s.e. trinitatis	10.30			
	24.	10.s.e. trinitatis	9.00		10.30	
	31.	11.s.e. trinitatis	10.30	”Hvorfor gør vi sådan” gudstjeneste. Se s. 7		



INDSAMLINGER

I juni, juli og august samles der ind under overskriften diakoni i Danmark. Alle indsamlede beløb deles mellem KFUM's sociale arbejde, KFUK's sociale arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors og Missionen blandt hjemløse.

KIRKEBIL

Der kan til alle gudstjenester bestilles kirkebil. Kontakt Billund Taxa, Tlf. 75 35 35 06, senest en time før gudstjenesten begynder. Kørslen er gratis.