

SOGNEBLAD

Nr. 3 · juni · juli · august · 2017



ADRESSER

Sognepræst

Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil: 28 25 41 01
Mandag fri.

Graverkontoret

Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
E-mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf: 75 33 38 18 / Mobil: 24 48 05 55

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Organist

Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 77 83 / Mobil: 27 77 13 80
E-mail: Kjeld.heinsen@stofanet.dk

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

MENIGHEDSRÅD

Formand

Karin Saugmann
Fitting Stationsvej 1, 6623 Vorbasse
Tlf: 30 34 64 71
E-mail: sauge@live.dk

Kirkeværg, Vorbasse

Erling Jensen
Fittingvej 19, 6623 Vorbasse
Tlf: 24 41 71 74
E-mail: mwejensen@gmail.com

Kirkeværg, Skjoldbjerg

Klaus Vilstrup
Købmandsvej 10, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf: 29 22 85 26
E-mail: dkklavil@lego.com

SOGNEBLADET

Kirkebladet udgives af menighedsrådet.

Redaktion:

Klaus Vilstrup, Jytte Pedersen, Birgit Thomsen,
Eva Frank og sognepræsten (ansvarshavende).

Deadline til næste kirkeblad: 3. juli 2017

Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET

Farvel til Ernst

Den 1. april 2017 havde Ernst Thomsen 20 års jubilæum ved Skjoldbjerg Kirke. Ernst startede som graver ved kirken den 1. april 1997, og gennem alle årene har han passet kirken og kirkegården med stor flid. De sidste 5 år har kirken og kirkehuset været hans ansvarsområde i hans arbejde som kirketjener, efter personalet i Vorbasse har overtaget kirkegården.

Ernst er nærmest født til stillingen som graver ved Skjoldbjerg Kirke. Hans bedstefar var den første graver ved kirken, fra den blev indviet i 1921, og efter ham overtog Ernst's far stillingen. Ernst var dog ikke klar til at overtage jobbet, da hans far gik på pension, derfor var det først i 1997, at Ernst blev ansat.

Med hele sit liv i og omkring Skjoldbjerg har Ernst altid haft sin gang i kirken. Han kender hver en krog af både kirken og kirkegården, og han kan derfor fortælle mange interessante og sjove historier fra kirkens liv. Vi har i menighedsrådet fået Ernst til at give os en rundvisning i kirken og han fortalte nogle af disse gode historier. Blandt andet om, hvordan han og hans bror som børn havde ansvaret for at ringe solen op hver morgen, inden de gik i skole – altså lidt i kl. 8... og om hvordan de to drenge ind imellem skulle træde luftbælgene til orgelet under gudstjenesten.

Det er altid meget spændende at høre Ernst fortælle om kirken og dens historie. Der er rigtig mange historier at fortælle, og vi håber og regner med at det fortsætter han med...

Nu har Ernst valgt at tiden er til at gå på pension, og han stopper ved kirken pr. 31. maj 2017.

Vi vil ønske Ernst alt det bedste og sige tusind tak for hans store arbejdsindsats.

Den 21. maj vil der være kirkefrokost efter gudstjenesten i Skjoldbjerg Kirke kl. 10:30, hvor vi vil sige mange tak og pænt farvel til Ernst. Alle er velkomne.

Menighedsrådet



KIRKEN I KROGENE

Da Præsten kom i hestevogn til kirke

Da Kirken i Skjoldbjerg blev bygget, var der tænkt på Præsten, som skulle komme fra Vorbasse. Oppe på loftet var der et rum hvor præsten kunne skifte tøj, og der var et toilet, som ikke nåede at blive færdigt.

Præsten Johannes Nicolaj With (1921-1925) kom i hestevogn. Det var præstegårdsforpagteren der var forpligtet at køre for præsten. Der gik da kun ½ år, så fik præsten selv bil, og kunne befordre sig selv.

Af den grund blev toilettet ikke gjort færdigt, så rummet har bare været der.

Præsten kunne, efter at have skiftet tøj, gå hen over loftet og ned ad en vindeltrappe bag prædikestolen.

Trappen er aldrig rigtig blevet brugt, da tiden hurtigt forandrede sig.

Birgit

NYT FRA GRAVEREN

Der har i et stykke tid, været et ønske om, at der blev lavet urnegravsteder på Skjoldbjerg Kirkegård. Dette har vi fået lov til af provstiet. Vi har derfor etableret 4 stk. her i foråret, med mulighed for at udvide.

Urnegravstederne på Vorbasse kirkegård er også blevet frisket op. Vi har plantet lave sidehække af bøg, og plantet bjergte som bunddække for at give et frodigere udtryk.

Vi har i løbet af vinteren haft problemer med at Vorbasse kirkes varmeanlæg har tabt vand, det har ikke kunnet holde tryk, og fået driftstop. Vi har derfor haft problemer med at varme kirken op. Vi har nu skiftet fra åben til lukket ekspansionsbeholder.

Gulvet i kirken har været gravet op 2 gange, og der er skiftet defekte rør. Vi har lige inden deadline på kirkebladet, fundet forhåbentlig det sidste hul, det er under gulvet i våbenhuset. Nu håber vi at problemet er løst.



PRÆSTEN HAR ORDET

De 95 teser og opgøret med afladshandel



Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Denne begivenhed anser vi som reformationens startskud, men der er selvfølgelig mange begivenheder både før og efter, som har været medvirkende til, at reformationen og bruddet med den katolske kirke fik så afgørende betydning for vores forståelse af verden.

På forsiden af dette blad kan I se, nogle af de vigtigste begivenheder omkring Luther. En detaljeret gennemgang af Luther-tavlen, som forsidebilledet hedder, kan findes på www.konfirmandcenter.dk. Her følger blot udpluk af nogle af illustrationerne omkring teserne, opgøret med afladshandel og reformationens indtog i Danmark.



I middelalderen mente man, at sjælen efter døden skulle renses ved et ophold i Skærsilden. Straffene i Skærsilden var meget langvarige. De fleste måtte regne med at tilbringe flere århundreder der,

man kunne dog afkorte sin straf i Skærsilden, hvis man gjorde bod ved at gøre gode gerninger. Dette kaldtes for aflad.

Men aflad kunne også købes. Man mente, at særligt gode mennesker, helgener, havde gjort ekstra mange gode gerninger og derved samlet en "skat af gode gerninger", som kirken rådede over. I stedet for selv at gøre bod, kunne man købe sig andel i denne skat og derved blive fritaget for et antal år i Skærsilden.



Omkring 1515 begyndte dominikanermunken Johann Tetzel på pavens bud at drive en aggressiv afladshandel i store dele af Tyskland. Han spillede på den udbredte frygt for Skærsilden og lovede bl.a., at man kunne købe afdøde familiemedlemmer ud af Skærsilden.

Tetzels virksomhed blev den ydre anledning til, at Luther i 1517 udgav en række teser imod afladen. Luthers kritik af afladstanken hang sammen med idéen om, at sjælens frelse afhang af gode gerninger. For hvis det hele handler om at gøre – eller købe – gode gerninger, så glemmer man, at Kristus ved sin død og opstandelse allerede har frelst alle mennesker. Og så har man gjort Kristus overflødig. Luther mente, at kirkens skat ikke var de gode gerninger, men evangeliet om Jesus Kristus. Og den skat kan kun gives gratis, ikke købes og sælges.

Den katolske kirke blev med Luthers teser udfordret ikke blot teologisk, men også økonomisk, idet afladshandelen faldt drastisk efter udgivelsen af



teserne. Kirken tog derfor Luther meget alvorlig, og der blev indledt en kættersag mod ham, som endte med, at han i 1521 ved et møde i Worms blev bandlyst af kirken.

Men Luthers tanker og kritik af den katolske kirke gav genlyd i hele Europa. Også i Danmark vandt de nye tanker indpas og den Lutherske reformation bevægede sig således også til Danmark. I 1536 overtager Christian III tronen, samme år gennemføres reformationen officielt i Danmark og siden har kirken i Danmark bygget på den evangelisk-lutherske lære.

SØK

•Tese 6. Paven kan ikke eftergive nogen skyld, men kan kun erklære og fastslå, at den er eftergivet af Gud.

•Tese 36. Enhver kristen, som ret er knust, har fuld syndernes forladelse af straf og skyld, for den gives også uden afladsbreve.

•Tese 43. Man skal lære de kristne: at man tjener de fattige bedre ved at give til dem eller låne til dem, end at købe aflad.

•Tese 84. Hvad er det for en ny fromhed hos Gud og Paven, at de tillader et ufromt og ukærligt menneske for penge at udfri en from sjæl, som er elsket af Gud, når de ikke tillader den samme fromme og elskede sjæl at blive udfriet af kærlighed alene?

Udvalgte reformationsarrangementer

**27. maj – 27. august
på Ribe Kunstmuseum**

**TESER. Danske samtidskunstnere
i dialog med reformationen**

Temaet for udstillingen er porten i Wittenberg som symbol på en ny tid, hvor en eller flere af Martin Luthers 95 teser inddrages. I alt 25 danske kunstnere bidrager med værker, som omfatter maleri, skulptur/installation, foto/video og papirarbejde.

**Fredag d. 2. juni kl. 9:30 og kl. 11
ved Gravene i Haderslev**

**Sigurd fortæller om Luther
"Alt om Luther på 60 minutter"**

I 2017 er Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper klar med en helt ny koncertrække for hele familien om Luther. Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller Luthers historie i børnehøjde. Hvem var Luther? Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder reformationen for os i dag?

Arrangør: Haderslev Kommune

**Onsdag d. 7. juni kl. 19:30
i Vonge Kirke**

Koncert med kammerkoret GOCK

Kammerkoret GOCK kommer fra Grindsted og er et klassisk a cappella kor med omkring 25 medlemmer, der synger et bredt repertoire strækkende sig fra middelalder- og renæssancemusik til nyere værker af samtidige komponister.

Husk i øvrigt at holde øje med reformationsarrangementer i Ribe stift på:

www.ribestift.dk/reformationsfejring/reformationskalender/

eller øvrige steder på:

www.luther2017.dk/arrangementer/



Konfirmandweekend 2017

KONFIRMATIONER 2018

Konfirmationsgudstjenesterne kommer til at ligge på disse dage og tidspunkter i 2018.

7A Vorbasse kirke:

Bededag den 27. april kl. 9:00 & 11:00

Skjoldbjerg kirke:

Bededag den 27. april kl. 13:00

Konfirmationsforberedelse

Alle elever i de kommende 7-klasser tilbydes at deltage i konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke næste forår.

Der vil være **indskrivning af konfirmander i uge 34**. Alle elever i de kommende 7-klasser vil inden sommerferien få brev via skoleintra med dato og tidspunkt.

Konfirmationsforberedelsen foregår i Vorbasse kirke og sognehus. Det er endnu ikke afgjort, hvornår forberedelsen vil ligge, men videre information herom vil blive sendt ud på Vorbasse Skoles Intranet.

”Hvorfor-gør-vi-sådan”-gudstjeneste

Som optakt til næste års konfirmandundervisning holder vi ”Hvorfor-gør-vi-sådan”-gudstjeneste **søndag den 3. september kl. 10:30 i Vorbasse Kirke**.

Alle er velkommen til denne gudstjeneste, men de kommende konfirmander og deres familier indbydes særligt til at deltage.

I gudstjenesten vil nogle af de ritualer og traditioner som gudstjenesten indeholder, blive forklaret, og konfirmanderne og deres forældre bliver måske klædt lidt bedre på til det kommende års gudstjenester i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.



ARRANGEMENTER

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag

Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven **2. pinsedag den 5. juni kl. 14:00.**

I år har vi flyttet gudstjenesten til om eftermiddagen, og vi håber, at der er lige så mange, som der plejer, der har lyst til at fejre gudstjenesten under åben himmel med os.

Der er tradition for, at byens foreninger og mini-konfirmanderne deltager på forskellig vis.

Efter gudstjenesten vil der være fri leg og kaffe. Alle opfordres til at medbringe kage til et fælles kagebord. Husk tæpper eller lignende til at sidde på. I til fælde af regnvej, holder vi gudstjeneste i kirken.

Sangaften på Frihavnen

Menighedsrådet indbyder til sangaften på Frihavnen **tirsdag den 7. juni, den 4. juli og den 1. august kl. 19 – ca. 21.** Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger meget gerne for transport, man bedes blot kontakte Birgit Thomsen i Skjoldbjerg (75 33 45 11). Kaffen koster 15,-kr

Gudstjenester på Frihavnen

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. onsdag i måneden.

Onsdag den 21. juni, og den 16. august kl. 15:00.

Vi starter kl. 14:30 med fælles kaffebord som koster 15,- kr. Gudstjenesterne er for alle, og der kan bestilles gratis kirkebil.





KALENDER SOMMER 2017

MAJ

21. Søndag	08:00	Vorbasse seniorer: Udflugt til Endelave med afgang fra Prikken. Sidste frist for bindende tilmelding den 04.05 til Birgit 40 79 60 99 e-mail: birgitpoel@gmail.com
22. Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.

JUNI

1. Torsdag	19:30	IM: Sangaften i Sognehuset.
7. Tirsdag		Vorbasse Seniorer: Vorbasse Pensionistforening blev stiftet i 1942. Vi fejrer derfor 75 års jubilæum i år. Arrangementet holdes på Vorbasse Kro.
7. Tirsdag	19:00	Sangaften på Frihavnen.
8. Onsdag	17:00	Mandagsbibelkredse: Udflugt for de to bibelkredse. Afgang fra Sognehuset.
8. Onsdag	19:00	Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
15. Torsdag	19:30	IM: Møde Sognehuset: Hanne Frøkjær-Jensen, Haderslev taler om Armeniermissionen.
21. Onsdag	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen.
23. Fredag	18:00	KFUM og KFUK: Skt. Hans hygge hos Randi og Peter V. Thomsen, Skjoldbjergvej 33. (se omtale).

JULI

4. Tirsdag	19:00	Sangaften på Frihavnen.
7. Fredag	18:00	KFUM og KFUK: Fredagsmylder sommerafslutning
17. Mandag	19:00	KFUM og KFUK: Markedsparkerings opstilling på diverse parkeringspladser. Vi mødes efterfølgende på Stoppestedet til kage, saft og kaffe.
20. Torsdag	11:00	Markedsgudstjeneste i Pubben v. Drivevejen.
20. Torsdag		KFUM og KFUK: Vorbasse Marked med arbejdsopgaver i isvogn, på Familie
-22. -lørdag		Camping og Parkeringspladser.




KALENDER SOMMER 2017

AUGUST

1.	Tirsdag	19:00	Sangaften på Frihavnen.
6.	Søndag		Vorbasse Seniorer i samarbejde med Hejnsvig og Stenderup-Krogager Pensionistforeninger: Arrangeres en 5 dages tur til Syd Sverige. Bindende tilmelding senest den 20. juni til Ingrid Vejgaard tlf. 31 91 67 67 eller mail: p.e.vejgaard@stofanet.dk
-10.	-torsdag		
7.	Mandag	19:30	Mandagsbibelkreds hos Stinne og Niels Jørgen Thomsen.
14.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
16.	Onsdag	15:00	Gudstjeneste på Frihavnen.
17.	Torsdag	19:30	IM: Bedemøde kl. 19.30 i Sognehuset.
22.	Tirsdag	14:00	Vorbasse Seniorer: Kirkedag med gudstjeneste i Vorbasse kirke ved sognepræst i Agerbæk/Vester Starup kirker, Søren Pedersen. Herefter kaffe og samvær i Sognehuset.
24.	Torsdag	19:30	IM: Kreditsmøde i Filskov Missionshus.
28.	Mandag	10:00	Mandagscafé i Sognehuset.
29.	Tirsdag	19:00	Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.
31.	Torsdag	19:30	IM: Møde i Sognehuset ved Sognepræst Leif Nielsen, Horsens.

SEPTEMBER

1.	Fredag	18:00	KFUM og KFUK: Fredagsmylder.
4.	Mandag	19:30	Mandagsbibelkreds hos Ida og Knud Thomsen.



ARRANGEMENTER



Markeds- gudstjeneste

Torsdag den 20. juli 2017 kl. 11:00 vil der også i år i samarbejde med Vorbasse Grundejerforening blive arrangeret en kort markeds-gudstjeneste i forbindelse med åbningen af årets marked. Gudstjenesten finder sted i "Pubben" ved Drivvejen. Efter gudstjenesten er der officiel åbning af markedet med bl.a. tale og flaghejsning. Alle er meget velkomne.



Familie- gudstjeneste

Familiegudstjenesterne **begynder altid kl. 17:00** i kirken. Derefter er det aftensmad, leg og hygge i sognehuset. **Vi er færdig senest kl 19:00**, så alle kan nå hjem til sengetiden.

Næste gang er onsdag den 6. september 2017.

KFUM og KFUK inviterer

Den 23. juni er der Skt. Hans hygge i KFUM og KFUK i Vorbasse.

Vi mødes hos Randi og Peter V. Thomsen, Skjoldbjergvej 33.

Kl. 18:00 Grillen er klar til din medbragte aftensmad

Kl. 19:15 Aften andagt og sommersang

Kl. 19:30 Vi tænder bålet

Mulighed for at nyde den medbragte aftenkaffe. Alle er velkommen



KFUM og KFUK

Arbejdsopgaver til Vorbasse Marked

Alle foreninger har opgaver til Vorbasse Marked. KFUM og KFUK i Vorbasse har en isvogn, hvor vi sælger is, kaffe, juice og slik.

Vi har vagter af 3 timer og er mindst 2 på vagt sammen.

KFUM og KFUK og spejderne har i samarbejde en del parkeringspladser, der skal betjenes, og vagter på Familie Camping.

Der er brug for mange hænder til de forskellige opgaver, så har du tid og lyst til at give en hånd med, hører jeg gerne fra dig / jer, på sms 61 34 31 96 eller mail: charin@ofir.dk

Kom og oplev arbejdsfællesskabet.

Pengene der kommer ind, går til børn og unge i foreningerne.

*Charlotte B. Lundsgaard
Formand KFUM og KFUK i Vorbasse*

Mandags Café

Det at være sammen om noget, kan styrke fællesskaber og skabe nye.

Det vil menighedsrådet gerne støtte op om.

Derfor inviteres alle, der ønsker at dele hverdagen med andre, til kaffe og fælles samvær i Sognehuset på **mandage i ulige uger kl. 10:00.**

Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41.

Mandagscafeen holder sommerferie i juni og juli. Første gang efter ferien er den 14. august kl. 10.00 i Sognehuset. Derefter den 28. august



Mandags Café -hvad laver vi?

Mandagscafeen har nu til august 1 års fødselsdag. Det har været et dejligt år. Vi er ca. 20 – 25 hver gang. Vi starter med kaffe og rundstykker, og så går snakken. Der bliver også plads til at synge fra højskolesangbogen, og det kommer vores kirkesanger Bente og hjælper med. Vi har fået højskolesangbøger med stor skrift, så dem der har lidt svært ved at se, også kan være med.

Lilly Jørgensen og jeg er der hver gang, og vi nyder at være sammen med de dejlige mennesker, der kommer. I Sognehuset har vi haft besøg af Jens Åge Thomasen, Ernst Thomsen, og Knud Ebbesen som læste op på Jydsk. Vi har besøgt Bindeballe købmandsgård, været ude og se nisser i Løvlund og har været på privat besøg.

Birgit



**FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP**
actalliance

Sogneindsamling 2017

Den anden søndag i marts var der sogneindsamling for Folkekirken's Nødhjælp. Det er en tradition at Vorbasse og Skjoldbjerg deltager. Der er desværre god brug for pengene rundt om i verden.

Vi var ca. 20 indsamlere, der indsamlede 15500 kr. + mobil pay.

De fleste ruter var dækket og vi havde en hyggelig dag i godt vejr, hvor vi sluttede af med frokost i sparekassens lokaler.

Tak til alle som gjorde en indsats som indsamlere og til alle som gav et beløb.

Vi må være taknemlige over at vi lever i den del af verden der har mulighed for at hjælpe andre.

Erling Jensen

Hvad er der med Nebel?

Af *Sven Tygesen*

Der må være noget særligt ved Nebel. Om det skyldes jordbunden, luften, vandet eller noget helt andet er aldrig blevet påvist, men det er ganske vist, at Nebel har givet gode betingelser for initiativ og iværksætteri - på godt og ondt.

Det er Niels Madsen et godt eksempel på. Han blev født i Skjoldbjerg i 1819. Takket være sine gode evner, blev han ansat som vinterlærer ved Nebel skole i 1843. Hans løn var 11 tønder og 4 skæpper byg foruden kost og logi på skift på gårdene. Derved kom han til at kende Maren, som var datter på én af de største gårde i Nebel (Fromsejervej 5). Om det var hende eller gården, der trak mest, ved vi ikke, kun at Niels Madsen blev gift med sin Maren og fik derved både prinsessen og ikke bare det halve, men det hele kongerige, hendes fødegård med i købet.

Fordi Niels Madsen havde ualmindeligt gode evner, blev han både sognerådsformand og sognefoged, og i 1878 tog han initiativ til at oprette Vorbasse-Hejnsvig Spare- og Lånekasse, og han blev dens første leder.

Desuden blev han en kendt skikkelse inden for plantningssagen, og han var en foregangsmand som bonde. Inden han døde, skænkede han en ringtromle til bønderne i Nebel og fastsatte regler for både brugen og vedligeholdelsen af den.

Niels Madsens søn, der hed Niels Nielsen (1848-1914), blev endnu mere kendt end faderen. Han havde ikke alene arvet faderens gode evner, men også alle hans tillidsposter og gøremål inden for kommunen og sparekassen. Han havde endvidere erhvervet sig et godt kendskab til jura og love i det hele taget og drev en udstrakt virksomhed som vinkelskriver.

Når folk kom for at låne penge i sparekassen, kunne de måske træffe "direktøren" i marken. Hvis han f.eks. var ved at pløje, fik låneansøgeren meget tit

besked på at overtage ploven, mens han selv gik ind for at udfærdige lånepapirerne. Når det var gjort, havde han glemt alt om ansøgeren, som stadig gik og pløjede. Af skræk for, at han ikke skulle få lånet, turde ansøgeren ikke gå ind og gøre opmærksom på sin eksistens. Der er eksempler på, at en mand havde pløjet det meste af en dag, inden Niels Nielsen kom i tanke om ham.

Niels Nielsen, som stort set kendte alle i sognet, har også kendt Christian Christensen. Han var født i Hejnsvig i 1871, men flyttede i 1876 sammen med sine forældre, Kirsten og Anders Christensen, ind på Nebel Højgård (Højgårdsvej 1).

Et par år senere kom han i Nebel skole, men han var ikke tilfreds med, at han kun skulle i skole hver anden dag. Derfor lavede han den aftale med læreren, at han fulgtes med ham til Donslund skole. Der underviste læreren også. Således opnåede han at gå i skole hver dag.

Christian var eneste barn i familien, og derfor blev han grundigt forkælet, påstod han selv som voksen, især af moderen. Dog ikke mere, end at han efter skoletid blev sendt ud på heden for at vogte får. Bestillingen som hjorddreng kunne han næsten lige så godt lide som at gå skole, for heden og mosen rummede så mange hemmeligheder, som han gik på opdagelse i. Snart vidste han, hvor både lærken og viben havde deres reder, hvor der var rævegrave med hvalpe, hvor hugormene holdt til og meget mere.

Christians forældre tilhørte - sammen med Niels Nielsen - den lille kreds af missionsfolk, der var i Hejnsvig-Vorbasse. Både derhjemme og til møderne i "kredsen" hørte Christian så meget om synd og fortabelse, at hans største skræk var at skulle ende i helvedes flammer. Derfor bestemte han allerede som dreng, at han ville være præst, for en præst måtte vide, hvordan man undgik den skæbne, og i

Skovgård, (Fromsejervej 5) efter et maleri, 1917



stedet blive evindeligt salig. Men familiens økonomi tillod ham ikke at læse til præst.

Da han var blevet konfirmeret, måtte han nøjes med en læreplads som kontorist på herredskontoret i Holsted.

Mens han var i Holsted, var han et ivrigt medlem af KFUM. Han hørte altså til "de hellige", som andre unge i sognet kaldte dem. De brød sig ikke om "de hellige", som ofte følte sig kaldet til at prædike for dem og opfordre dem til at omvende sig. Nogle gange reagerede de ret kontant på disse forsøg og holdt sig ikke tilbage for at genere dem, når de havde været til møde. Således fortalte Chr. Christensen i et interview, om engang han og hans kammerater gik hjem fra et KFUM-møde: "Da blev vi overfaldet af en flok bøller. Men de havde åbenbart kigget for dybt i flasken, inden de gik til angreb på os, for i mørket kunne de ikke kende forskel på ven og fjende og endte med at banke løs på hinanden, mens vi kunne gå hjem i fred!"

Drømmen om at blive præst bevarede Chr. Christensen imidlertid, og da han senere hørte om den uddannelse, der gjaldt for folk, der ville være præster for danske menigheder i USA og andre fjerne steder, søgte han ind på den. Den kunne man tage som et ophold på bestemte højskoler suppleret med et kursus og en eksamen på Københavns universitet. Christian Christensen var i mange år en værdsat præst ved en dansk kirke i Amerika.

Der er et langt spring både tidsmæssigt og på anden måde fra præsten til den næste, der skal fortæles om.

Han hed Brølling, og han kom til Nebel omkring 1940. Han lejede et værelse hos smeden, Peter Petersen i Nebel. (Nebelvej 50). Brølling havde dengang en bror, der var forpagter på Vestergård, og det var måske derfor, han flyttede til Nebel. Ellers kendte han vistnok ingen i byen og gjorde tilsyneladende ikke særligt meget for at komme til det. Men kendt blev han.

Da han en dag havde været på indkøb i Brugsen, trak han en plovmand, dvs. en 500 kr.-seddel, op af pungen og ville betale med den. En så stor pengeseddel fik uddeleren ikke i hånden hver dag, og da manden normalt ikke havde ret mange penge, blev uddeleren mistænksom. Så sedlen ikke lidt mystisk ud? Var den ikke trykt på tykkere papir, end pengesedler normalt var? Uddeleren turde ikke tage den, men underrettede politiet om den famøse seddel. - Politiet fandt snart ud af, at Brølling selv havde fremstillet den.

Brølling havde siddet en tid i fængsel. Der havde han lært at tegne, og det oven i købet så godt, at han kunne eftergøre pengesedler.

Posten var én af de første, der havde hørt om falskneriet. Han bragte straks historien med rundt på sin tur i Nebel. Han sluttede den som regel med at sige, at hvis Brølling havde forsøgt sig med en tikrone-seddel, var det måske lykkedes for ham. Men en plovmand! Det var for mistænkeligt.

Brølling måtte i spjældet igen! Så fik han lejlighed til at supplere sine tegnefærdigheder.

Der er dog ingen efterretninger om, at han igen har forsøgt sig som falskmøntner, så indtil videre er han Nebels eneste af slagsen.



Foto: Smedemester
Alfred Poulsen

Helt uden at have noget med den foregående historie at gøre solgte Peter Petersen sin smedeforretning i Nebel et par år senere.

Den blev overtaget af smedemester Alfred Poulsen. Han var født i 1931 i Debel

i nærheden af Agerbæk. Han havde stået i lære i Næsbjerg, og da han havde aftjent sin værnepligt ved livgarden, ville han være selvstændig. Han og familien kom til Nebel omkring 1957.

Alfred Poulsen var ikke alene en dygtig smed, som både kunne sko bøndernes heste og reparere deres landbrugsmaskiner, han var også noget af en Ole Opfinder. Hvis han fik stillet en opgave, tumlede han med den i sit hoved og forsøgte også i praksis at finde løsningen. Det lykkedes ikke så sjældent for ham. Han havde en evne til at gøre selv komplicerede ting enkle, så de både var nemme at bruge og kunne fungere uden at gå i stykker. Det gjaldt både, da han konstruerede en hegnspæl til el-hegn og en udkastningsmaskine til aviser. Den sidste blev populær hos de chauffører, der bragte dagblade rundt i området.

Alfred Poulsen var også mester for, måske sammen med sin far, at bygge en almindelig såmaskine om, så den kunne så roefrø enkeltvis. Dermed kunne manden, som han havde konstrueret den for, ikke alene spare udgiften til en dyr maskine, men også et stort og tidkrævende arbejde med udytning af

Nyt fra Nebelsmeden
Tlf. (06) 33.33.49



Neb-el-pælen

Denne geniale el-hejrepat, der skruer direkte i jorden, løser dit Njebne-problem.

Og et ideel til vintregning.

• Patentsystemet.



Nebel stigen

Hverkenkærlige, flytter oven, for at skubbe den ned i jorden i en længde. Skub den ned i jorden eller op i luften, se denne stige løse.

Flag-o-fix

Flagangenholder med jordkrukke. Flaget til lyfsten, sommerhuset og lign., står sikkert og godt i denne holder.



ALFO

Al andre nyheder fra Nebelsmeden kan ses på POSVEJSTEN, der er tom for priser 2,5 kg samlet.

Nebelpælen

Nogle år efter at Alfred Poulsen var kommet til Nebel, begyndte bønderne at efterspørge vandingsmaskiner. Det resulterede i, at Poulsen konstruerede et apparatur, så han kunne bore efter vand til maskinerne. Han fremstillede også selve vandingsmaskinerne og kunne sælge dem billigere end de fleste maskinhandlere.

Den første vandingsmaskine, han lavede, byggede han oven på en lille grå Ferguson-traktor. Den kunne således selv "flytte" sig fra det ene vandingssted til det næste. Desværre var den for sårbar. Det var næsten umuligt at forhindre, at der kom vand ind i motoren, så den ikke kunne køre. Ved de følgende brugte han kun chassis-rammen og gearkassen af traktoren.

Rygtet om Nebel-smedens evner nåede også uden for sognets grænser. På et tidspunkt henvendte asfaltfabrikken PHØNIX, Vejen, sig og bad ham lave en konstruktion, der kunne forhindre arbejdsulykker i forbindelse med smeltningen af store asfaltklumper. Den opgave klarede Alfred Poulsen også.

Alfred Poulsen havde sikkert kunnet tjene mange penge på sine opfindelser, hvis han havde taget patent på dem og sat dem i masseproduktion. Men den side af sagen interesserede ham ikke. Det

var spekulationerne med selve konstruktionen og den praktiske udformning af den, der optog ham. Når ideen og konstruktionen havde vist, at den virkede i praksis, tabte han interessen for den. Det med at søge patent på ideen, afviste han som regel med ordene: "Det er der så møj bøvl ved!"

Hvor mange af Alfred Poulsens opfindelser, der findes i dag, vides ikke. Men i 1961 fik han et bestillingsarbejde lidt ud over det almindelige: nye låger til Vorbasse kirkegård. Dem lavede Alfred Poulsen, og de er der endnu og vidner om en smed, der både kunne lave et gedigent smedearbejde og oven i købet i en elegant udførelse.

Alfred Poulsen døde i 1985, og siden har der ikke været en smed i Nebel.

En snes år før den tid var der i Nebel en gårdmand, der havde fundet en smart fidus til at undgå at betale sin karl løn, simpelthen ved at mishandle ham, og det selv om husbondens revselsesret var blevet ophævet ved lov 20-30 år tidligere.

Når karlen havde fået tilstrækkeligt mange lussinger og var blevet mishandlet længe nok, samlede han som regel sine pakkelliker og forlod pladsen. Når man forlod pladsen i utide, kunne man ikke tilkomme løn for den måned, hvor man rejste. På den måde sparede bondemanden en del månedsløninger.

Men krukken går som bekendt så længe til vands, at den kommer hankeløs hjem. Det gik også galt for bonden. En dag, da karlen endnu engang havde fået tærsk, mistede han både tålmodigheden og besindelsen og slog igen og det så hårdt, at bondemanden var ved gå i græsset. Bonden forsøgte at værgе for sig, men forgæves. Karlen var så optændt af sin succes og lang tids opsparet galde, at han slet ikke kunne standse igen, men lod slagene hagle ned over manden.

Konen, som havde fulgt opgøret hjemmefra, forsøgte at få en forbigående til at gribe ind. "Han myrder jo min mand," skreg hun. - "Nej, nej," sagde han, "lad ham nu bare få. Det har han trængt til længe!"

Da gårdmanden var kommet sig efter sine læsterlige bank, meldte han karlen til politiet, og sagen endte med, at karlen fik en bøde.

Da det rygtedes i Nebel, satte Niels Morten Madsen et opslag op i brugsen med ordene: Giv et bidrag til dækning af omkostningerne ved den tiltrængte afstraffelse af en husbond! - Det blev sikkert ikke mange kroner, karlen selv kom til at betale.

(Fortsættes)

Sv. T.

KONTAKT



De grønne pigespejdere

Grupperådsformand

Mette Ebbesen, mobil 28 57 03 12, mail cve@stofanet.dk

Næstformand

Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21

Grupperådsleder for De grønne pigespejdere

Annette Thuesen, mobil 60 23 19 57

Grupperådsleder for KFUM spejderne

Brian Berg, mobil 20 83 37 06

Se mere om de forskellige enheder og mødetidspunkter på www.vorbasse.dk under spejderne.



Telefonkæden: Er du alene og ønsker en daglig opringing, kontakt da Inger Vitved-Jensen, Gammel Grenevej 1, Vorbasse, tlf. 75 33 31 59 / 29 29 68 14

Besøgstjenesten: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv at besøge, kontakt da Annette Thuesen, Sønderhedevej 22, Vorbasse, tlf. 60 23 19 57.

Spis-sammen-aftener: Ønsker du at være med til de fælles spis-sammen-aftner, kontakt da Elisabeth Hededam, tlf. 21 60 26 40

Nørklegruppen: Ønsker du at være med i nrøklegruppen, kontakt da Lea Hansen, tlf. 28 70 20 16

BØRNEKREDS

Børnekredsen holder sommerferie indtil september.

Ledere: Gitte Thomsen - Lise Hasle - Lene Knudsen - Anne Mette Jakobsen

UDSYN

Udsyn holder sommerferie indtil september.

Lilly Jørgensen, kontaktperson

KONTAKTPERSONER

Mandagscafé:

Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Idræt om dagen:

Emmy Schmidt, tlf. 75 33 35 68

Børnekredsen:

Anne Mette Jakobsen, tlf. 75 33 34 12

Indre Mission (IM):

Jørgen Christensen, Dalagervej 10, tlf. 30 42 04 95

KFUM's Soldatermission:

Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17

Vorbasse Seniorer:

Birgit Pøl Nielsen, tlf. 40 79 60 99

Røde Kors:

Erik Andersen, tlf. 24 25 20 74

Søndagsskolen:

Ulla Emanuelsen, tlf. 75 33 38 87

Udsyn:

Lilly Jørgensen, tlf. 20 33 58 97

Lokalhistorisk arkiv:

Jørgen Møller, Tlf. 20 80 36 38

Skjoldbjerg Beboerforening:

Hans Peder Kristiansen, tlf. 23 81 90 00

Frihavnens Venner:

Yrsa Jensen, tlf. 23 84 17 70

Høreforeningen:

Kristian Hansen, tlf. 75 33 33 14

Sogneindsamling:

Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Vorbasse.dk:

Inger Donslund.

Nyheder og arrangementer til vorbasse.dk sendes til vorbasse@vorbasse.dk

KFUM og KFUK i Vorbasse:

Charlotte B. Lundsgaard, tlf. 61 34 31 96

Afdelinger:

Klub Magnum

Unge/voksne

Familie arbejde

Fokusaftner

Fredagsmylder

OBS:

Det er foreningens eget ansvar at maile til kirkebladet med ændring af kontaktpersoner eller lignende.

GUDSTJENESTER

MAJ		VORBASSE		SKJOLDBJERG	
28.	6.s.e.påske			10:30	Jørgen Johansen
JUNI					
4.	Pinsedag	9:00		10:30	
5.	2. pinsedag	14:00	Friluftsgudstjeneste i præstehaven		
11.	Trinitatis			9:00	Jørgen Johansen, kirkekaffe
18.	1.s.e.trinitatis	10:30			
25.	2.s.e.trinitatis	9:00	Kirkekaffe	10:30	
JULI					
2.	3.s.e.trinitatis			9:00	
9.	4.s.e.trinitatis	10:30			
16.	5.s.e.trinitatis	9:00			
20.		11:00	Markedsgudstjeneste i Pubben v. Drivevejen.		
23.	6.s.e.trinitatis			10:30	
30.	7.s.e.trinitatis	10:30		9:00	
AUGUST					
6.	8.s.e.trinitatis	9:00	Jørgen Johansen, kirkekaffe		
13.	9.s.e.trinitatis			10:30	Jørgen Johansen
20.	10.s.e.trinitatis	9:00	Jørgen Johansen		
27.	11.s.e.trinitatis	10:30	Søndagsskole	9:00	

KOMMENDE INDSAMLINGER: 23. april - 5. juni: Wutomi Agri.
11. juni -10. september: Kofoeds skole, Blå kors, KFUM, KFUK, Kirkens korshær.

VORBASSE SØNDAGSSKOLE: 27. august i kirken og Sognehuset.

KIRKEBIL: Der kan til alle gudstjenester bestilles kirkebil. Kontakt Billund Taxa, Tlf. 75 35 35 06, senest 1 time før gudstjenesten begynder. Kørslen er gratis.



FOLKEKIRKEN